

Aankondiging van het Avondmaal van de Heer 2024

(Alle aanhalingen uit de Herziene Statenvertaling)

Waarom Christus op aarde kwam

Was het Jezus beslissing om naar de aarde te komen?

Het was de hemelse Vader die Zijn Zoon met klem vroeg, of Hij bereid was om Zijn kinderen op aarde te redden.

Dat gebeurde duizenden jaren geleden, in het paradijs. Adam en Eva kenden nog geen ziekte. Ook verdriet, ouderdom en de dood was er nog niet:

*(Genesis 3:6-10) 6 En de vrouw zag dat die boom goed was om ervan te eten en dat hij een lust was voor het oog, ja, een boom die begerenswaardig was om er verstandig door te worden; en zij nam van zijn vrucht en at; en zij gaf ook wat aan haar man, die bij haar was, en hij at ervan. 7 Toen werden de ogen van beiden geopend en zij merkten dat zij naakt waren. Zij vlochten vijgenbladeren samen en maakten voor zichzelf schorten. 8 En zij hoorden de stem van de HEERE God, Die in de hof wandelde, bij de wind in de namiddag. Toen verborgen Adam en zijn vrouw zich voor het aangezicht van de HEERE God te midden van de bomen in de hof. 9 En de HEERE God riep Adam en zei tegen hem: **Waar bent u?** 10 En hij zei: Ik hoorde Uw stem in de hof en ik werd bevreesd, want ik ben naakt; daarom verborg ik mij.*

In Genesis 3:8 staat, dat de Heer God zoals gebruikelijk in het hof wandelde en waarbij normaal gesproken Adam en Eva snel kwamen en God verwelkomden.

Maar wat God zelf betreft, het volgende staat er geschreven in de Schrift:

*(Exodus 33:18-20) 18 Toen zei Mozes: Toon mij toch Uw heerlijkheid! 19 Maar Hij zei: **Ík zal al Mijn goedheid bij u voorbij laten komen....**20 Hij zei verder: **U zou Mijn aangezicht niet kunnen zien, want geen mens kan Mij zien en in leven blijven.**
(1 Timotheüs 6:16) 16 Hij Die als enige onsterfelijkheid bezit en een ontoegankelijk licht bewoont; **Hem heeft geen mens gezien en niemand kan Hem ook zien....***

De stem van God, genoemd in Genesis 3:9, verscheen in de vorm van een mens. Jezus, de Zoon van God, zouden we in zekere zin een verschijning van God in menselijke gedaante kunnen noemen, als de stem of het woord van God.

Jezus vervulde de schepping in opdracht van Zijn Vader:

(Kolossenzen 1:15-16) 15 Hij is het Beeld van de onzichtbare God, de Eerstgeborene van heel de schepping. 16 Want door Hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zichtbaar en die onzichtbaar zijn: tronen, heerschappijen, overheden of machten; alle dingen zijn door Hem en voor Hem geschapen.

Het was dus hoogstwaarschijnlijk Jezus, hun maker, die aan hen verscheen.

De vraag in Genesis 3:9: '**Waar bent u?**' impliceert dat de Heer hun poging bemerkte om zich voor Hem te verbergen, wat niet gebruikelijk was. En Adam zei vervolgens: '*Ik verborg mij, want ik ben naakt*'.

Hij zei echter niet dat zowel hij als Eva grove ongehoorzaamheid hadden begaan.

De volmaaktheid van de eerste mensen was geëindigd, vanaf het eten van de vrucht van de verboden boom (Gen. 2:17) die in het midden van de hof stond, de boom van de kennis van goed en kwaad (Gen. 2:9). God wilde het oorspronkelijke plan van volmaakte mensen die eeuwig leven op een paradijsaarde niet loslaten en vroeg op indringende wijze aan Zijn Zoon het moeilijkst denkbare.

Het was, wat wel genoemd wordt, een duivels dilemma. Een uiterst moeilijke, maar weloverwogen keuze maken. Het tekent de Persoon Jezus welke keuze er gemaakt werd. Jezus had een innige relatie met Zijn Vader in de hemel (Joh. 17:5) en gehoorzaamde de Vader in alles (Hebr. 10:7). En wat Zijn eigen leven betrof, Jezus koos voor ons, want Jezus wist dat er redding voor de mensheid mogelijk was, maar alleen als Zijn rechtvaardige bloed vergoten werd:

(Markus 14:24) 24 En Hij zei tegen hen: Dit is Mijn bloed, het bloed van het nieuwe testament, dat voor velen vergoten wordt.

Ook voor de hemelse Vader was het een buitengewoon groot offer om Zijn eniggeboren Zoon hiervoor te geven:

(Johannes 3:16) 16 Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

Directe na de zonde van Adam en Eva volgde daarom de allereerste aankondiging aan Satan van een zeer ingrijpende bekendmaking:

CSB (Genesis 3:15) 15 Ik zal vijandigheid stellen tussen u en de vrouw, en tussen uw zaad en haar zaad. Hij zal uw hoofd vermorzelen, en u zult Zijn hiel vermorzelen.



Satan weet bijzonder goed wie deze vrouw, deze hemelse vrouw is.

De beschreven vrouw staat voor het Jeruzalem dat boven is, het hemelse Jeruzalem, de hemelse moeder, de 'bestaande' hemelse organisatie sinds de schepping:

(Galaten 4:26) 26 Maar het Jeruzalem dat boven is, is vrij, en dat is de moeder van ons allen.

Ook Satan en zijn demonen maakten deel uit van deze hemelse organisatie.

Vanaf toen was er vijandschap tussen Satans zaad en het zaad van Gods kinderen.

Al vanaf het eerste Pascha of Pesach offer, bij de uittocht uit Egypte, werd er al naar het offer van een Lam zonder enig gebrek verwezen:

(Exodus 12:5-6) 5 U moet een lam zonder enig gebrek hebben, een mannetje van een jaar oud. U moet het van de schapen of van de geiten nemen. 6 U moet het in bewaring houden tot de veertiende dag van deze maand, en heel de verzamelde gemeenschap van Israëel zal het slachten tegen het vallen van de avond.

De Pascha viering moest voor de Israëlieten ieder jaar opnieuw gevierd worden:

(Numeri 9:1-3) 1 De HEERE sprak tot Mozes in de woestijn Sinäi, in het tweede jaar nadat zij uit het land Egypte vertrokken waren, in de eerste maand: 2 Laten de Israëlieten het Pascha houden op zijn vastgestelde tijd. 3 Op de veertiende dag in deze maand, tegen het vallen van de avond, op zijn vastgestelde tijd; u moet het houden volgens alle bijbehorende verordeningen en bepalingen.

Om het offer te kunnen brengen heeft Jezus destijds zijn hemelse heerlijkheid opgegeven en is Hij als een nederige slaaf aan ons verschenen:

(Filippenzen 2:7) 7 maar Zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden.

Was dat vooruitzicht voor Jezus gemakkelijk? Bepaald niet. Jezus wist als Gods Zoon wat Hem te wachten stond. Hij wist dat de marteldood Zijn lot zou worden:

(Handelingen 8:26-33) 26 En een engel van de Heere sprak tot Filippus en zei: Sta op en ga naar het zuiden, de weg op die van Jeruzalem afdaalt naar Gaza, die eenzaam is. 27 En hij stond op en ging op weg; en zie, een Ethiopiër, een kamerheer en een machtig heer van de kandakè, de koningin van de Ethiopiërs, die heel haar schatkist beheerde en gekomen was om in Jeruzalem te aanbidden, 28 keerde terug, en hij zat op zijn wagen en las de profeet Jesaja. 29 En de Geest zei tegen Filippus: Ga ernaartoe en voeg u bij deze wagen. 30 En Filippus snelde ernaartoe, hoorde hem de profeet Jesaja lezen en zei: Begrijpt u ook wat u leest? 31 Maar hij zei: Hoe zou ik dat kunnen, als niemand mij de weg wijst? En hij verzocht Filippus op de wagen te klimmen en bij hem te komen zitten. 32 En het schriftgedeelte dat hij las, was dit: Hij is als een schaap naar de slachting geleid en zoals een lam stemmelooos is bij de scheerder, zo doet Hij Zijn mond niet open. 33 In Zijn vernedering is Zijn oordeel weggenomen en wie zal over Zijn geslacht vertellen? Want Zijn leven wordt van de aarde weggenomen.

Jezus gaf Zijn levensbloed voor ons. Het was het volmaakte Pascha-offer voor de zonden van Gods volk en voor de zonden van de mensen van goede wil:

(Mattheüs 26:2) 2 U weet dat over twee dagen het Pascha is, en dan zal de Zoon des mensen overgeleverd worden om gekruisigd te worden.

Het nageslacht van de hemelse vrouw zijn de rechtvaardigen, de kinderen van God, die geen deel van deze wereld zijn. Met het nageslacht van de slang worden de mensen gerekend, die satan toebehoren, die instemmen met oorlogszuchtige propaganda, die door hebzucht en macht gedreven zijn of deel uitmaken van het huidige Sodom en Gomorra:

(1 Johannes 3:10) 10 Hieraan zijn de kinderen van God en de kinderen van de duivel te herkennen. Ieder die de rechtvaardigheid niet doet, is niet uit God, evenmin als hij die zijn broeder niet liefheeft.

Jezus werd door Satans toedoen gemarteld en gedood, ‘in de hiel vermorzeld’, maar heeft een opstanding ontvangen voor de eeuwigheid. Daarmee heeft Jezus Satans macht overwonnen, **door de opstanding uit de dood:**

(Hebreeën 2:14-15) 14 Omdat nu die kinderen van vlees en bloed zijn, heeft Hij (Jezus) eveneens daaraan deel gehad om door de dood hem die de macht over de dood had – dat is de

duivel – teniet te doen, 15 en allen te verlossen die door angst voor de dood gedurende heel hun leven aan slavernij onderworpen waren.

Door Jezus zoenoffer is er voor alle mensen een opstanding mogelijk worden. Houdt uw blik in vastberadenheid steeds op Jezus Christus, die Satan (die macht over de dood had) in getrouwheid heeft overwonnen. Jezus kwam in volmaakte gehoorzaamheid naar Gods kinderen, als een Herder van Gods kinderen:

(Johannes 10:14) 14 Ik ben de goede Herder en Ik ken de Mijnen en word door de Mijnen gekend, 15 zoals de Vader Mij kent en Ik de Vader ken; en Ik geef Mijn leven voor de schapen.

(Lukas 19:10) 10 Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is.

God heeft zijn kinderen lief, en Jezus heeft Zijn Vader en Gods kinderen lief en is bereid om God in volmaaktheid te dienen. Tot de dood toe:

(Markus 10:45) 45 Want ook de Zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen, en Zijn ziel te geven als losprijs voor velen.

(Johannes 3:17) 17 Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden.

(Johannes 6:38-39) 38 Want Ik ben uit de hemel neergedaald, niet opdat Ik Mijn wil zou doen, maar de wil van Hem Die Mij gezonden heeft. 39 En dit is de wil van de Vader, Die Mij gezonden heeft, dat Ik van alles wat Hij Mij gegeven heeft, niets verloren laat gaan, maar het doe opstaan op de laatste dag.

De Vader heeft Zijn Zoon tevens gezonden om ons te bemoedigen:

(Lukas 4:18-19) 18 De Geest van de Heere is op Mij, omdat Hij Mij gezalfd heeft; Hij heeft Mij gezonden om aan armen het Evangelie te verkondigen, om te genezen wie gebroken van hart zijn, 19 om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken. (zie ook Jesaja 61:1-2)

Verwerp alle twijfels die door de goddeloze wereld over Jezus gezaaid worden:

(Lukas 20:13-15) 13 En de heer van de wijngaard zei: Wat zal ik doen? Ik zal mijn geliefde zoon sturen. Als zij deze zien, zullen zij mogelijk ontzag voor hem hebben. 14 Maar toen de landbouwers hem zagen, overlegden zij onder elkaar en zeiden: Dit is de erfgenaam. Kom, laten we hem doden, opdat de erfenis van ons zal worden. 15 En toen zij hem buiten de wijngaard geworpen hadden, doodden zij hem. Wat zal dan de heer van de wijngaard met hen doen?

Uw liefde voor Jezus en geloof in Jezus vergoten bloed is kostbaar, zeer kostbaar, en is dus van zeer grote waarde:

(Johannes 16:27) want de Vader Zelf heeft u lief, omdat u Mij hebt liefgehad en hebt geloofd dat Ik van God ben uitgegaan.

(1 Petrus 1:17-19) 17 En als u Hem (God) als Vader aanroept Die zonder aanzien des persoons naar ieders werk oordeelt, wandel dan in de vreze des Heeren, gedurende de tijd

van uw vreemdelingschap, 18 in de wetenschap dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel, die u door de vaders overgeleverd is, 19 maar met het kostbaar bloed van Christus, als van een smetteloos en onbevlekt Lam.

Neem daarom als bewust gedoopte Christen van het leven gevende brood, het symbolische brood van Christus lichaam, en wordt een erfgenaam van eeuwig leven:

(Johannes 6:57-58) 57 Zoals de levende Vader Mij gezonden heeft, en Ik leef door de Vader, zo zal ook wie Mij eet, leven door Mij. 58 Dit is het brood dat uit de hemel neergedaald is; niet zoals uw vaders het manna gegeten hebben en gestorven zijn. Wie dit brood eet, zal in eeuwigheid leven.

Vier 'de gedachtenis aan Jezus offer' als Christenen samen of in huishoudelijke kring met gebruikmaking van de symbolen, zoals de Christus ons gevraagd heeft:

*(Lukas 22: 19-20) 19 En Hij nam brood en nadat Hij gedankt had, brak Hij het en gaf het aan hen met de woorden: Dit is Mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt. **Doe dat tot Mijn gedachtenis.** 20 Evenzo nam Hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei: Deze drinkbeker is het nieuwe testament in Mijn bloed, dat voor u vergoten wordt.*

De viering op 14 Nisan is op **maandag 22 april 2024** na zonsondergang:

[Kalender 14 Nisan 2024](#)

[Pesach viering 2024](#)

Als voorbereiding op het Avondmaal van de Heer is het ook zeer nuttig het verslag in Jesaja hoofdstuk 53 te lezen.