

Wat is waarheid? Deel 1; Gods woord is waarheid

Versie: 1.3

Wat leugens zijn, dat weet eenieder. Mensen spreken meestal de waarheid wanneer ze ergens getuige van zijn geweest, als ze hun perceptie weergeven van wat ze met eigen ogen hebben gezien.

Ook in Jezus dagen op aarde was ‘de waarheid’ onderwerp van gesprek:

(Johannes 18:36-38) 36 Jezus antwoordde: Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld. Als Mijn Koninkrijk van deze wereld was, zouden Mijn dienaars gestreden hebben, opdat Ik niet aan de Joden overgeleverd zou worden, maar nu is Mijn Koninkrijk niet van hier. 37 Pilatus dan zei tegen Hem: U bent dus toch een koning? Jezus antwoordde: U zegt dat Ik een Koning ben. Hiervoor ben Ik geboren en hiervoor ben Ik in de wereld gekomen: om voor de waarheid te getuigen. Iedereen die uit de waarheid is, geeft aan Mijn stem gehoor. 38 Pilatus zei tegen Hem: Wat is waarheid? En nadat hij dat gezegd had, ging hij opnieuw naar buiten naar de Joden, en zei tegen hen: Ik vind geen schuld in Hem.

De waarheid waar het in de artikelreeks om gaat is de universele basiswaarheid, het handboek voor een mens om optimaal te kunnen functioneren en om gelukkig te kunnen worden tot in eeuwigheid.

(Alle aanhalingen uit de Herziene Statenvertaling)

De vraag van Pilatus ‘Wat is waarheid?’ weerspiegelde zijn totale gebrek aan spirituele verbondenheid met YHWH en kennis over Gods woord en Gods voornemen voor de toekomst.

◀ John 18:38 ▶

John 18 - Click for Chapter

3004 [e]	846 [e]	3588 [e]	4091 [e]	5101 [e]	1510 [e]	225 [e]	2532 [e]	3778 [e]	2036 [e]	3825 [e]	1831 [e]	4314 [e]	3588 [e]		
Legei	autō	ho	Pilatos	Ti	esan	alētheia	Kai	touto	eipōn	palin	exēlthen	pros	tous		
38	Λέγει	αὐτῷ	ὁ	Πιλάτος	, Τί	ἔσπιν	ἀλήθεια	Καὶ	τοῦτο	εἰπὼν	,	πάλιν	ἔξῆλθεν	πρὸς	τοὺς
Says	to Him	-	Pilate	What	is	truth	And	this	having said	again	he went out	to	the		
V-PIA-3S	PPro-DM3S	Art-NMS	N-NMS	IPro-NNS	V-PIA-3S	N-NFS	Conj	DPro-ANS	V-APA-NMS	Adv	V-AIA-3S	Prep	Art-AMP		

‘Waarheid’ volgens Strong's Concordance

alētheia: truth

Usage: truth, but not merely truth as spoken; truth of idea, reality, sincerity, truth in the moral sphere, divine truth revealed to man, straightforwardness.

[Gebruik: waarheid, maar niet alleen de waarheid zoals gesproken; de waarheid van idee, realiteit, oprechtheid, de waarheid op moreel gebied, goddelijke waarheid geopenbaard aan de mens, in directheid zonder overbodige omhaal.]

Waarheid is niet wat mensen altijd graag willen horen. Waarheid kan ook slecht nieuws voor hen zijn. Waarheid is simpel gezegd: ‘Het zeggen zoals het precies is’.

Dat is wat God in Zijn woord doet, want het is voor de mensheid belangrijk om de ‘absolute waarheid’ te kennen als ondersteuning voor alle aspecten van het leven om de juiste keuzes te kunnen maken.

Het is aan U om niet in leugens te (blijven) geloven. Bepaalde lieden, globalisten, gaan heel ver om te proberen dat u hun leugens wél blijft geloven. Ze willen dat u gehoorzaam bent aan hún wereldse macht:

(Mattheüs 5:11) 11 Zalig bent u als men u smaadt en vervolgt, en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt, omwille van Mij.

(Romeinen 1:25) 25 Zij hebben de waarheid van God vervangen door de leugen, en het schepsel vereerd en gediend boven de Schepper, Die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen.

(Galaten 5:7) 7 U liep zo goed; wie heeft u verhinderd de waarheid te blijven gehoorzamen?

God is furieus als een kind niet welkom is, als ongeboren leven wordt vernietigd, of als ouderen en zieken onder druk van hulpverleners worden ge-euthanaseerd.

Hoe kunnen we dit weten?

In een aantal artikelen gaan we uitgebreid op deze onderwerpen in.

Het is helaas niet zozeer een zwakte of een psychisch probleem dat velen hebben, maar een spiritueel probleem. De afstemming op God is bij velen verloren gegaan, God die nooit liegt:

(Numeri 23:19) 19 God is geen man, dat Hij liegen zou, of een mensenkind, dat Hij ergens berouw over hebben zou. Zou Hij iets zeggen en het dan niet doen? Zou Hij spreken en het niet gestand doen?

(Titus 1:2) 2 in de hoop op het eeuwige leven, dat God, Die niet liegen kan, vóór de tijden der eeuwen beloofd heeft. En Hij heeft op de door Hem bestemde tijd Zijn Woord geopenbaard,

Ook Gods volk, de Christenen, zal net als hun hemelse Vader niet liegen:

(Jesaja 63:8) 8 Want Hij zei: Zij zijn immers Mijn volk, kinderen die niet zullen liegen!

Want God haat leugentaal waardoor mensen elkaar gaan doden in oorlogen en waardoor mensen gaan experimenteren met genetisch materiaal. Waardoor mensen gaan knoeien met de seksuele geaardheid van verwarde jonge mensen d.m.v. puberteitsblokkers of het geslachtsdeel gaan veranderen. God haat het als verwijfde kerels als drag-queens zich bezighouden met het opdringen aan jonge kinderen en leerkrachten zich inzetten voor seksualisering van jonge kinderen. Ook biowapens, vermomd als veilige en effectieve mRNA-injecties, zijn voor God een gruwel:

(Openbaring 18:21-23) 21 En een sterke engel hief een steen op als een grote molensteen, en wierp die in de zee, en zei: Zó zal Babylon, de grote stad, met geweld neergeworpen worden, en het zal nooit meer gevonden worden. 22 En het geluid van citerspellers, zangers, fluitspelers en bazuinblazers zal beslist niet meer in u gehoord worden. En er zal geen enkele beoefenaar van welke kunst dan ook meer in u gevonden worden, en het geluid van de molen zal zeker niet meer in u gehoord worden. 23 En het lamplicht zal nooit meer in u schijnen en de stem van een bruidegom of van een bruid zal nooit meer in u gehoord worden. Want uw kooplieden waren de groten van de aarde. Door uw tovenarij immers werden alle naties misleid.

Strong's Concordance: tovenarij – 5331 – pharmakeia

Definitie: het gebruik van medicijnen, drugs of spreuken

Bedenk echter altijd dat voor Christenen alle mensen, ook omgebouwde mensen, kostbaar zijn en ze hebben hen Christelijk lief, net zoals alle andere medemensen worden liefgehad.

Gods woord is de ultieme waarheid

Mensen zijn op zo'n unieke wijze door God YHWH bedacht en geschapen, dat er langs lichamelijke voeding ook geestelijke voeding nodig is:

(Mattheüs 4:3-4) 3 En de verzoeker kwam bij Hem en zei: Als U Gods Zoon bent, zeg dan dat deze stenen broden worden. 4 Maar Hij antwoordde en zei: Er staat geschreven: De mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt. (zie ook Deut. 8:3)

Jezus gaf een verdere uitleg over het kostbare geestelijk voedsel:

(Johannes 6:27) 27 Werk niet om het voedsel dat vergaat, maar om het voedsel dat blijft tot in het eeuwige leven, dat de Zoon des mensen u geven zal; want Hem heeft God de Vader verzegeld.

(Johannes 6:55) 55 Want Mijn vlees is het ware voedsel en Mijn bloed is de ware drank. (Mattheüs 24:45) 45 Wie is dan de trouwe en verstandige dienaar, die zijn heer over zijn personeel aangesteld heeft om hun het voedsel op de juiste tijd te geven?

Of zoals Paulus het geestelijk voedsel eens beschreef:

(1 Korinthe 3:2) 2 Ik heb u met melk gevoed en niet met vast voedsel, want u kon dat nog niet verdragen; ja, u kunt dat ook nu nog niet, ... (Hebreeën 5:12-14) 12 Want hoewel u, gelet op de tijd, leraars zou moeten zijn, hebt u weer iemand nodig die u onderwijst in de grondbeginselen van de woorden van God. U bent geworden als mensen die melk nodig hebben en niet vast voedsel. 13 Ieder immers die van melk leeft, is onervaren in het woord van de gerechtigheid, want hij is een kind. 14 Maar voor de volwassenen is er het vaste voedsel, voor hen die hun zintuigen door het gebruik ervan geoefend hebben om te kunnen onderscheiden tussen goed en kwaad.

God heeft een aantal leefregels en geboden aan ons doorgegeven die in ons eigen belang zijn:

*(Johannes 17:17) 17 **Heilig hen door Uw waarheid**; Uw woord is de waarheid.*

De waarheid maakt ons Christenen betere mensen, het heiligt ons. Deze Goddelijke waarheid toepassen in ons leven bevestigt tevens onze gehoorzaamheid aan onze Schepper:

(Johannes 8:32) 32 en u zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrijmaken.

Gods waarheid zal ons door alle problemen heen loodsen en ons een vrijheid geven, die ongelovigen niet kunnen bevatten. De wereldse problemen zullen ons niet meer raken, wij kennen de beloning.

De afgoderij die we in deze dagen waarnemen heeft vooral betrekking op het ultieme geloof in de voortschrijdende wetenschap met zijn injecties, transhumanisme, digitale identificatie methodes, klimaatpropaganda en genetische modificatie zoals genterapie, genomica, stamcelonderzoek, nano biologie en bio-engineering. Als een nieuwe religie wordt de wetenschap aanbeden.

Het is echter een feit dat we in een enorm corrupte samenleving leven, die beheerst wordt door personen die niet in de waarheid, in Gods woord, geloven maar zijn afgestemd op leringen van demonen (1 Tim. 4:1).

Deze belanghebbende globalisten, die niet in Gods waarheid geloven maar in de leugens van demonen, gebruiken hun leugens om de wereldbevolking bang te maken, te manipuleren om dan vervolgens te proberen de macht te grijpen en de wereldbevolking te knechten.

Dat zien we op dit moment sterk terug in clubs als de VN, de World Health Organization (WHO) en het World Economic Forum (WEF).

Elk woord van de Christus is geestelijk voedsel

Jezus is altijd een bron van geestelijk voedsel geweest bij Gods volk, een bron van waarheid, zoals destijds bij de Israëlieten:

(1 Korinthe 10:1-4) 1 En ik wil niet, broeders, dat u er geen weet van hebt dat onze vaders allen onder de wolk waren en allen door de zee zijn gegaan, 2 en dat allen in Mozes gedoopt zijn in de wolk en in de zee, 3 en allen hetzelfde geestelijke voedsel gegeten hebben, 4 en allen dezelfde geestelijke drank gedronken hebben. Zij dronken namelijk uit een geestelijke rots, die hen volgde; en die rots was Christus.

Gods waarheid is tot Zijn huidige volk, de Christenen, opnieuw gekomen via de Christus:

(Johannes 1:14,17) 14 En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de Eniggeborene van de Vader), vol van genade en waarheid....17 Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn er door Jezus Christus gekomen.

De religieuze leiders, de Farizeeën en Schriftgeleerden, konden de waarheid echter niet verdragen:

(Johannes 8:40,44) 40 Maar nu probeert u Mij te doden, een Mens Die de waarheid tot u gesproken heeft, die Ik van God gehoord heb. Dat deed Abraham niet....44 U bent uit uw vader de duivel, en wilt de begeerten van uw vader doen; die was een mensenmoordenaar van het begin af, en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid....

Jezus was tegen Zijn discipelen heel helder over het belang van Zijn woorden:

(Johannes 14:5-6) 5 Thomas zei tegen Hem: Heere, wij weten niet waar U heen gaat, en hoe kunnen wij de weg weten? 6 Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.

Het complete evangelie van de Christus is dus het woord van de waarheid:

(Kolossenzen 1:5) 5 vanwege de hoop die voor u is weggelegd in de hemelen. Hiervan hebt u eerder gehoord door het Woord van de waarheid, namelijk van het Evangelie.

Gods woord, zoals ook door Jezus naar ons gebracht, is onfeilbaar. Het is de absolute waarheid:

(Jesaja 46:9-11) 9 Denk aan de dingen van vroeger, van oude tijden af, dat Ik God ben en niemand anders. Ik ben God, en er is er geen als Ik, 10 Die vanaf het begin verkondigt wat het

einde zal zijn, van oudsher de dingen die nog niet plaatsgevonden hebben; Die zegt: Mijn raadsbesluit houdt stand en Ik zal al Mijn welbehagen doen; 11 Die een roofvogel roept uit het oosten, een man van Mijn raad uit een ver land. Ja, Ik heb gesproken, Ik zal het ook doen komen; Ik heb het geformeerd, Ik zal het ook doen.

Gods Geest is de Heilige Geest van de waarheid

Jesus vertelde Zijn discipelen over de Heilige Geest die ze bij hun heiliging zouden ontvangen, de Geest van de waarheid:

(Johannes 14:16-17) 16 En Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijft tot in eeuwigheid, 17 namelijk de Geest van de waarheid, Die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet, maar u kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn.

(Johannes 15:26) 26 Maar wanneer de Trooster is gekomen, Die Ik u zenden zal van de Vader, de Geest van de waarheid, Die van de Vader uitgaat, zal Die over Mij getuigen.

(Johannes 16:13) 13 Maar wanneer Die komt, de Geest van de waarheid, zal Hij u de weg wijzen in heel de waarheid, want Hij zal niet vanuit Zichzelf spreken, maar wat Hij gehoord zal hebben, zal Hij spreken, en de toekomstige dingen zal Hij u verkondigen.

Afvalligen in de Christelijke gemeenten

Paulus waarschuwde de Christenen in Efeze voor een ruwe verstoring na zijn vertrek:

(Handelingen 20:29-30) 29 Want dit weet ik: dat na mijn vertrek wrede wolven bij u zullen binnenkomen, die de kudde niet sparen; 30 en dat uit uw eigen midden mannen zullen opstaan die de waarheid verdraaien om de discipelen weg te trekken achter zich aan.

Allen die Gods waarheid onderdrukken roepen Gods toorn over zich af:

(Romeinen 1:18) 18 Want de toorn van God wordt geopenbaard vanuit de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen, die de waarheid in ongerechtigheid onderdrukken,

(1 Timotheüs 6:5) 5 voortdurend geruzie van mensen die een verdorven gezindheid hebben en beroofd zijn van de waarheid, omdat zij denken dat de godsvrucht een bron van winst is. Wend u af van dit soort mensen.

Het zijn bij afvalligen de gebruikelijke leugens en propaganda-verhalen die ze toepassen:

(2 Timotheüs 2:18) 18 Zij zijn van de waarheid afgeweken door te beweren dat de opstanding reeds heeft plaatsgevonden, en breken het geloof van sommigen af.

(2 Timotheüs 4:4) 4 Ze zullen hun gehoor van de waarheid afkeren en zich keren tot verzinsels.

Hoe gaan Christenen met de waarheid om? Hoe beschermen ze de waarheid?

(2 Korinthe 13:8) 8 Want wij kunnen niets doen tegen de waarheid, maar wel voor de waarheid.

(Galaten 2:5) 5 Voor hen zijn wij ook geen moment in onderdanigheid opzij gegaan, opdat de waarheid van het Evangelie bij u zou blijven.

(Hebreeën 10:26) 26 Want als wij willens en wetens zondigen, nadat wij de kennis van de waarheid ontvangen hebben, blijft er geen slachtoffer voor de zonden meer over,

Jacobus spreekt over opnieuw geboren worden, gebaard worden door het woord van de waarheid:

(Jakobus 1:18) 18 Overeenkomstig Zijn wil heeft Hij ons gebaard door het Woord van de waarheid, opdat wij in zeker opzicht eerstelingen van Zijn schepselen zouden zijn.

Onze hele levenswandel moet gebaseerd zijn op de waarheid, er bestaat niet zoiets als cherry-picking, alleen de aangename onderdelen er uit kiezen:

(1 Johannes 1:6,8) 6 Als wij zeggen dat wij gemeenschap met Hem hebben en wij toch in de duisternis wandelen, liegen wij en doen de waarheid niet....8 Als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en is de waarheid niet in ons.

(1 Johannes 2:4) 4 Wie zegt: Ik ken Hem, en Zijn geboden niet in acht neemt, is een leugenaar en in hem is de waarheid niet.

Wat is Gods bedoeling met ongelovigen?

God wil dat alle mensen kennis nemen van de waarheid en gered zullen worden:

(1 Timotheüs 2:4) 4 Die wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen.

Dat is het werk wat ons Christenen te doen staat. Mensen de ogen openen voor de waarheid, die God ons heeft verteld in de Schrift en die door Gods woord, Jezus, via het evangelie tot ons is gekomen.

Waarom is er dan zoveel tegenstand tegen het Christelijke werk?

Wie zijn levenswandel niet wil omkeren en daarom niet door God getrokken wordt kan de taal van de waarheid niet aannemen of verdragen:

(1 Johannes 4:6) 6 Wij zijn uit God. Wie God kent, luistert naar ons; wie niet uit God is, luistert niet naar ons. Hieraan herkennen wij de geest van de waarheid en de geest van de dwaling.

In het volgende artikel in de reeks, in deel 2, gaan we verder met:

'Ik was blind, nu kan ik zien'.