

Wat is waarheid? Deel 2; Ik was blind, nu kan ik zien

Versie: 1.3

Jezus genas een persoon die vanaf de geboorte blind was geweest:

(Johannes 9:1,24-25) 1 En in het voorbijgaan zag Hij iemand die blind was van de geboorte af....24 Zij (de Farizeeën) dan riepen voor de tweede keer de man die blind geweest was, en zeiden tegen hem: Geef God de eer, wij weten dat deze Mens (Jezus) een zondaar is. 25 Hij dan antwoordde en zei: Of Hij een zondaar is, weet ik niet; één ding weet ik, dat ik blind was en nu zie.

Jezus sluit deze genezing af met een opmerkelijke conclusie, dat degenen die niet zien – de onwetende mensen – tot de waarheid zullen komen, deze gaan geloven en hun geloof gaan toepassen, en degene die zien – de geestelijke leiders – degenen die meenden de waarheid te bezitten blind worden voor Jezus levensreddende getuigenis en dat zeker niet willen gaan toepassen.

De waarheid waar het in de artikelreeks om gaat is de universele basiswaarheid, het handboek voor een mens om optimaal te kunnen functioneren en om gelukkig te kunnen worden tot in eeuwigheid.

. (Alle aanhalingen uit de Herziene Statenvertaling)

In het vorige artikel hebben we gezien dat Gods woord aan ons Christenen de exacte waarheid vertelt, precies zoals het is, als ondersteuning voor alle aspecten van het leven om de juiste keuzes te kunnen maken. In deze dagen zien steeds meer dat mensen dat er op een aantal gebieden in de wereld iets compleet fout aan het gaan is, maar daar blijft het dan ook bij. Ze vragen zich dan af hoe dat soort zaken mogelijk zijn, terwijl ze het juiste antwoord niet willen zien.

Maar gelukkig gaan ook bij steeds meer mensen de ogen open als ze naar de schepping kijken. Het ontluiken van de gewassen na de winter, het begin van de lente, de vogels die hun nesten bouwen. Oudere vogels die, schichtig om ontdekt te worden, hun jongen voeden en er zorg voor dragen. De prachtige wuivende grasaren en veldbloemen langs de weg. De rust van de natuur beleven en naar de vogels luisteren.

Veel mensen komen tot inkeer en raken overtuigd dat ze belogen worden door evolutie onzin. Ze zien dat de natuur zo kostbaar en prachtig is, hier is Gods hand onbetwistbaar in te zien. Deze mensen willen meer weten over de Schepper, en Christenen willen hen dat graag uitleggen.

MainStreamMedia

Cognitieve dissonantie, de gekochte MSM wil echter dat je onderdrukt wat je met je eigen ogen ziet. Door de MSM te geloven laten vele mensen zich misleiden en bedriegen. Blijf uw eigen denkvermogen gebruiken, want wat we zien is dat propaganda de boventoon voert. Propaganda staat uiteindelijk voor afgoderij. Mensen die willen weten wat echt is, gaan voor echt.

De CEO van de Washington Post, Will Lewis, gaf onlangs toe dat de meerderheid van het lezerspubliek [de propaganda van grote media](#) zoals de Washington Post niet meer gelooft.

Hij beantwoordde de vraag van een journalist als volgt:

'We verliezen grote bedragen. Uw publiek is de afgelopen jaren gehalveerd. Mensen lezen uw artikelen niet. Ik kan het niet meer verhullen', zei Lewis.

Gods hand is te zien in hele schepping en God spreekt de absolute waarheid. YHWH is echter ook de ultieme rechter van gerechtigheid:

(Romeinen 1:18-19,28-32) 18 Want de toorn van God wordt geopenbaard vanuit de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen, die de waarheid in ongerechtigheid onderdrukken, 19 omdat wat van God gekend kan worden, hun bekend is. God Zelf heeft het hun immers geopenbaard. 20 Want de dingen van Hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit Zijn werken gekend en doorzien, namelijk én Zijn eeuwige kracht én Zijn Goddelijkheid, zodat zij niet te verontschuldigen zijn28 En omdat het hun niet goeddacht God te erkennen, heeft God hen overgegeven aan verwerpelijke denken, om dingen te doen die niet passen. 29 Ze zijn vervuld van allerlei ongerechtigheid, hoererij, boosaardigheid, hebzucht, slechtheid. Ze zijn vol afgunst, moord, ruzie, bedrog, kwaadaardigheid. 30 Kwaadsprekers zijn het, lasteraars, haters van God, smaders, hoogmoedigen, grootsprekers, bedenkers van slechte dingen, ongehoorzaam aan hun ouders, 31 onverstandigen, trouwelozen, mensen zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, onbarmhartig. 32 Zij kennen het recht van God, namelijk dat zij die zulke dingen doen de dood verdienen, en toch doen zij niet alleen zelf deze dingen, maar stemmen ook van harte in met hen die ze doen.

De genezing van de blindgeborene; uitgewerkt

Het genezen van de blindgeborene heeft door de hele beschrijving heen ook nog een hele andere betekenis, een geestelijke betekenis. Het betreft onder andere **de overleveringen** van de Joodse religieuze leiders, die de waarheid van Gods woord krachteloos maken (Matt. 15:6). Om die reden zullen we dit verslag uitgebreid behandelen:

- *(Johannes 9:1-3) 1 En in het voorbijgaan zag Hij iemand die blind was van de geboorte af. 2 En Zijn discipelen vroegen Hem: Rabbi, wie heeft er gezondigd, hij of zijn ouders, dat hij blind geboren zou worden? 3 Jezus antwoordde: Hij heeft niet gezondigd en zijn ouders ook niet, maar dit is gebeurd, opdat de werken van God in hem geopenbaard zouden worden.*

Jezus discipelen waren in de veronderstelling dat de blindgeborene of zijn ouders gezondigd hadden, en dat de man om die reden blindgeboren was. **Jezus corrigeerde Zijn discipelen op een zachte manier** omdat ze besmet waren met deze Joodse overlevering die niet op de Schrift was gebaseerd. Het is de zonde van Adam waardoor alle mensen onvolmaakt worden geboren en te maken hebben met gebreken, zoals in dit geval blindheid. Via Adam is de zonde in de wereld gekomen (Rom. 5:12) en sindsdien wordt elk mens in onvolmaaktheid geboren. Maar Jezus is gelukkig het licht van de wereld:

- *(Johannes 9:4-7) 4 Ik moet de werken doen van Hem Die Mij gezonden heeft, zolang het dag is; er komt een nacht waarin niemand kan werken. 5 Zolang Ik in de wereld ben, ben Ik het licht der wereld. 6 Nadat Hij dit gezegd had, spuwde Hij op de grond, maakte slijk met het speeksel en streek het slijk op de ogen van de blinde, 7 en Hij zei tegen hem: Ga heen, was u in het badwater Siloam (wat vertaald wordt met: Uitgezonden). Hij dan ging weg en waste zich en kwam ziende terug.*

Jezus maakte een beetje slijk en streek het vervolgens op de ogen van de blinde. Waarom maakte Jezus slijk met Zijn speeksel? Hij had hem kunnen genezen met één enkel woord. De blindgeborene moest het slijk op zijn ogen accepteren door geloof te tonen, door geloof te stellen in de Christus.

De vijver Siloam was een waterreservoir gelegen in het zuidoosten van de stad Jeruzalem. De man deed echter in geloof precies wat Jezus zei, waste zich in het badwater van Siloam en kon voor het eerst in zijn leven zien:

(Jesaja 29:18) 18 Op die dag zullen de doven horen de woorden van het Boek, en, verlost van donkerheid en duisternis, zullen de ogen van de blinden zien.



Lang is gedacht dat dit de vijver van Siloam uit Jezus dagen was. Mogelijk dat er nog iets lager een andere vijver geweest is, en dat die vijver werd bedoeld.

De vijver van Siloam

Degenen in Jeruzalem die de blindgeborene kenden, zoals de buren, waren verwonderd dat hij ineens kon zien:

- *(Johannes 9:8-11) 8 De buren dan en zij die eerder gezien hadden dat hij blind was, zeiden: Is deze het niet die zat te bedelen? 9 Anderen zeiden: Hij is het; en weer anderen: Hij lijkt op hem. Hij zei: Ik ben het. 10 Zij dan zeiden tegen hem: Hoe zijn uw ogen geopend? 11 Hij antwoordde en zei: Een Mens, genaamd Jezus, maakte slijk, bestreek mijn ogen en zei tegen mij: Ga heen naar het badwater Siloam en was u. En ik ging weg, waste mij en werd ziende.*

De genezen blinde getuigde van het krachtige werk dat net had plaatsgevonden. Hij was vanuit zijn hele hart dankbaar:

(Mattheüs 15:31) 31 zodat de menigte zich verwonderde, toen zij zagen dat zij die niet hadden kunnen spreken, konden spreken, de verlamden gezond waren, de kreupelen konden lopen en de blinden konden zien; en zij verheerlijkten de God van Israël.

Genezing door Jezus komt voort uit de kracht van God waar Jezus altijd van tevoren voor in gebed ging (Joh. 11:42). Het krachtige werk was in dit geval ook **als geloof versterkend teken bedoeld** voor de omstanders. De omstanders wilden om die reden weten waar Jezus gebleven was:

- *(Johannes 9:12-15) 12 Zij dan zeiden tegen hem: Waar is Hij? Hij zei: Ik weet het niet. 13 Zij brachten hem die eerder blind was, naar de Farizeeën. 14 En **het was sabbat** toen Jezus het slijk maakte en zijn ogen opende. 15 Opnieuw vroegen nu ook de Farizeeën hem hoe hij ziende geworden was. En hij zei tegen hen: Hij legde slijk op mijn ogen, ik waste mij, en ik zie.*

De Farizeeën wilden ook weten hoe hij ineens kon zien, maar stelden geen geloof in de Zoon van God voor dit krachtige teken. Ze vielen over de genezing omdat deze op de sabbat plaatsvond:

- *(Johannes 9:16) 16 Sommigen dan van de Farizeeën zeiden: Deze Mens is niet van God, want Hij neemt de sabbat niet in acht. Anderen zeiden: Hoe kan een zondig mens zulke tekenen doen? En er was verdeeldheid onder hen.*

Opnieuw een Joodse overlevering van de religieuze leiders, waarbij zij zelf invulden waar de sabbat voor bedoeld was. De sabbat is volgens Jezus gemaakt ter wille van de mens, niet de mens ter wille van de sabbat. Jezus is eveneens Heer van de sabbat (Mark. 2:27-28).

De sabbat was bedoeld om gezamenlijk opgebouwd te worden in de waarheid omtrent Gods bedoelingen en werken, dus tijd vrijmaken voor het bestuderen van de volmaakte wil van de Vader.

Het was een dag van spirituele bezinning, een dag van goede geestelijke werken en het innemen van geestelijk voedsel. Goede werken - zoals krachtige tekenen van geloof verrichten op de sabbat - zijn derhalve uitstekende werken. De Joodse religieuze leiders hadden echter het begrip 'werken op de sabbat' tot achter de komma naar hun eigen zienswijze beschreven in hun overleveringen.

Vervolgens proberen de Joodse leiders de genezen blindgeborene in verwarring te brengen door hem iets negatiefs te laten zeggen over Degene die hem had genezen:

- *(Johannes 9:17-18) 17 Zij zeiden opnieuw tegen de blinde: U dan, wat zegt u van Hem, omdat Hij uw ogen geopend heeft? En hij zei: Hij is een Profeet. 18 De Joden dan geloofden niet van hem dat hij blind geweest was en ziende was geworden, totdat zij de ouders geroepen hadden van hem die ziende geworden was.*

'Hij is een profeet', dat was niet het antwoord waar de Joodse leiders op hadden gehoopt. De Farizeeën wilden niet geloven dat de man blind geboren was en lieten zijn ouders halen om hen te laten bevestigen of hij inderdaad wel blindgeboren was:

- *(Johannes 9:19-23) 19 En zij vroegen hun: Is dit uw zoon, van wie u zegt dat hij blindgeboren is? Hoe kan hij dan nu zien? 20 Zijn ouders antwoordden hun en zeiden: Wij weten dat dit onze zoon is en dat hij blindgeboren is, 21 maar hoe hij nu ziet, weten wij niet, of wie zijn ogen geopend heeft, weten wij niet. Hij is volwassen, vraag het hemzelf, hij zal voor zichzelf spreken. 22 Dit zeiden zijn ouders omdat zij bevreesd waren voor de Joden; want de Joden waren al overeengekomen dat, als iemand zou belijden dat Hij de Christus was, hij uit de synagoge geworpen zou worden. 23 Daarom zeiden zijn ouders: Hij is volwassen, vraag het hemzelf.*

De ouders waren bang voor de Farizeeën om de toegang tot de tempel ontzegd te worden, een isolatie van de gemeenschap, en zeiden dat hun zoon zelf hun vragen kon beantwoorden:

- *(Johannes 9:26-27) 24 Zij dan riepen voor de tweede keer de man die blind geweest was, en zeiden tegen hem: Geef God de eer, wij weten dat deze Mens (Jezus) een zondaar is. 25 Hij dan antwoordde en zei: Of Hij een zondaar is, weet ik niet; één ding weet ik, dat ik blind was en nu zie 26 En zij zeiden opnieuw tegen hem: Wat heeft Hij met u gedaan? Hoe heeft Hij uw ogen geopend? 27 Hij antwoordde hun: Ik heb het u al gezegd, maar u hebt niet geluisterd; waarom wilt u het nog eens horen? Wilt u soms ook Zijn discipelen worden?*

De Farizeeën konden de grote dankbaarheid voor Jezus van de blindgeborene, die weer kon zien, absoluut niet delen. In het gedeelte word beschreven hoe de geestelijke leiders met de waarheid over Gods buitengewoon krachtige tekenen omgingen, tekenen, die door Jezus werden uitgevoerd.

Ze vonden Jezus maar een zondaar omdat Hij de blinde op de sabbat genas. Hun overleveringen waren voor hen belangrijker dan Gods krachtige werken van geloof. Geef God dan maar de eer, zeiden ze tegen hem, zeker niet de Persoon die de genezing had uitgevoerd. Dan zegt de genezen blinde of ze – net als hij zelf – Zijn discipelen willen worden:

- *(Johannes 9:28-33) 28 Zij dan scholden hem uit en zeiden: U bent een discipel van Hem, maar wij zijn discipelen van Mozes. 29 Wij weten dat God tot Mozes gesproken heeft, maar van Deze weten wij niet waar Hij vandaan komt. 30 De man antwoordde en zei tegen hen: Er is toch iets wonderlijks in dat u niet weet waar Hij vandaan komt en dat Hij wel mijn ogen geopend heeft. 31 En wij weten dat God niet naar zondaars luistert, maar als iemand godvrezend is en Zijn wil doet, naar hem hoort Hij. 32 Door de eeuwen heen is het niet gehoord dat iemand de ogen van een blindgeborene geopend heeft. 33 Als Deze niet van God was, zou Hij niets kunnen doen.*

De genezen blindgeborene verpletterde met zijn redenering hun ongelof: ‘Door de eeuwen heen is het niet gehoord dat iemand de ogen van een blindgeborene geopend heeft.’ De Farizeeën wilden zich niet laten onderwijzen en vooral niet door iemand van wie zij meenden dat deze door zonde blind was geboren. Jezus zocht de man echter op en deze toonde een sterk geloof in de Zoon des mensen:

- *(Johannes 9:34-38) 34 Zij antwoordden en zeiden tegen hem: U bent geheel in zonden geboren, en onderwijst u ons? En zij wierpen hem de synagoge uit. 35 Jezus hoorde dat zij hem uit de synagoge geworpen hadden, en toen Hij hem gevonden had, zei Hij tegen hem: Gelooft u in de Zoon van God? 36 Hij antwoordde en zei: Wie is Hij, Heere, zodat ik in Hem kan geloven? 37 En Jezus zei tegen hem: Die u gezien hebt én Die met u spreekt, Die is het. 38 En hij zei: Ik geloof, Heere! En hij aanbad Hem.*

De blinde was niet alleen lichamelijk blind maar ook geestelijk blind, en nu hij geestelijk kon zien wist hij wat hij moest doen. Hij wilde een discipel van Jezus zijn, een discipel van de Zoon van God, een getrouwe discipel. Dat hij uit de synagoge werd geworpen deed hem verder niet meer. Hij doorzag de Farizeeën en had geen angst meer voor hen:

(Johannes 3:17) 17 Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden.

Het was voor Jezus discipelen een openbaring om te zien hoe Jezus goede werken deed op de sabbat, zoals de blindgeborenen die weer kon zien en dat deze tot geloof kwam. Dan volgt de Goddelijke waarheid van ‘het zien’, de ‘geestelijke betekenis’ van de genezing van de blinde:

- *(Johannes 9:39-41) 39 En Jezus zei: Ik ben tot een oordeel in deze wereld gekomen, opdat zij die niet zien, zien zouden, en die zien, blind zouden worden. 40 En sommigen van de Farizeeën die bij Hem waren, hoorden dit en zeiden tegen Hem: Zijn wij dan soms ook blind? 41 Jezus zei tegen hen: Als u blind was, zou u geen zonde hebben, maar nu u zegt: Wij zien, zo blijft dan uw zonde.*

De geestelijke Joodse leiders *bleven* volgens Jezus geestelijk blind, omdat ze zelf aangaven wel geestelijk te kunnen zien. Ze erkenden niet hun fouten (1 Joh. 1:8) en stelden geen geloof in de Christus, de Zoon van God, die een krachtig Goddelijk teken had laten zien. Hun zonde bleef. Jezus offer zal hun zonde door die halsstarrige houding niet weg kunnen nemen:

(Johannes 12:37-42) 37 Maar hoewel Hij zoveel tekenen in hun bijzijn gedaan had, geloofden zij niet in Hem; 38 opdat het woord van de profeet Jesaja vervuld werd dat hij gesproken heeft: Heere, wie heeft onze prediking geloofd en aan wie is de arm van de Heere geopenbaard? 39 Daarom konden zij niet geloven, omdat Jesaja verder gezegd heeft: 40 Hij (God) heeft hun ogen verblind en hun hart verhard, opdat zij niet met de ogen zouden zien en met het hart inzien en zich bekeren en Ik hen zou genezen. 41 Dit zei Jesaja toen hij Zijn heerlijkheid zag en over Hem sprak. 42 En toch geloofden ook velen van de leiders in Hem, maar vanwege de Farizeeën beleden zij het niet, opdat zij niet uit de synagoge geworpen zouden worden.

Jezus sprak destijds tot de ongelovige menigte in gelijkenissen. Wie van alle mensen, zowel toen als nu, echter zijn leven omkeert in nederigheid, in de nieuwe persoonlijkheid, en geloof stelt in de Christus, die zal de geheimen van het Koninkrijk der hemelen met zijn oren horen en met zijn ogen zien:

(Mattheüs 13:10-13) 10 En de discipelen kwamen naar Hem toe en zeiden tegen Hem: Waarom spreekt U tot hen door gelijkenissen? 11 Hij antwoordde en zei tegen hen: Omdat het u gegeven is de geheimenissen van het Koninkrijk der hemelen te kennen, maar aan hen is het niet gegeven. 12 Want wie heeft, aan hem zal gegeven worden, en hij zal overvloedig hebben; maar wie niet heeft, van hem zal afgenomen worden zelfs wat hij heeft. 13 Daarom spreek Ik tot hen door gelijkenissen, omdat zij niet zien, ook al zien zij, en niet horen, ook al horen zij, en ook niet begrijpen.

Veel van de religieuze leiders geloofden destijds wél in de Christus, maar waren bang voor de Farizeeën. De Farizeeën bleven blind, ze waren blinden, die meenden anderen (blinden) te kunnen onderwijzen:

(Mattheüs 15:14) 14 Laat hen gaan; het zijn blinde geleiders van blinden. Als nu een blinde een blinde geleidt, zullen zij beiden in een kuil vallen.

Het zijn niet alleen de religieuze Joodse leiders in Jezus dagen die blind waren, ook de kabbalistische religieuze Joodse leiders in deze dagen zijn blinden met hun onderwijs en gedachtegoed. Voor het begrip kabbalisten zie: [4. De transformatie](#) en [5. Toon barmhartigheid; voor jong en oud](#).

Datzelfde geldt ook voor kabbalistisch onderwezen bankiers en globalistische miljardairs. Wat kabbalisten doen is hun eigen satanisch gedachtegoed projecteren op een ander, alsof de ander de schuldige is:

[WHO-chef Dr. Tedros heeft de oorlog verklaard aan 'anti-vaxxers' en belooft 'agressiever' tegen hen te worden.](#) - schrijft de onafhankelijke journalist Leo Hohmann.

Dat is wat kabbalisten zoals eerder gezegd doen, zelf een probleem creëren en een ander die hen doorziet de zondebok maken. Het is satanisme.

Het is dan ook niet vreemd dat kabbalisten zo geobsedeerd zijn door alles wat met de dood te maken heeft. Abortussen, euthanasie van zieken en ouderen, giftige vaccins, oorlogen, een

klimaatagenda die een oorlog tegen boeren inhoudt door voedselproducerende landbouwgrond een onproductieve status te geven en het ruimen van veestapels wat uiteindelijk massale hongersnood zal veroorzaken. En dat laatste, de veestapels testen op basis van **PCR-tests**, die volgens de ontwerper Kari Mullis hier totaal niet voor bedoeld of geschikt zijn. Deze testen hebben een foutmarge tot wel 97% bij Covid-19 testen.

Op een manier die 'Saul Alinsky' niet zou misstaan zei WHO-directeur-generaal Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus eerder deze week dat *'het tijd is om agressiever te zijn in het terugdringen van anti-vaxxers'*. Volgens hem zijn de niet-gevaccineerden publieke vijand nummer één omdat ze 'chaos' creëren en moeten worden aangepakt.

Saul Alinsky, als inspirator van Amerikaanse politici (zoals voormalig president Obama en presidentskandidaat Hillary Clinton), formuleerde het ooit zo om een socialistische staat te creëren:

[create your own picture](#)



[Saul Alinski \(Jan. 30, 1909 – June 12, 1972\), een kabbalistische \(Russische\) Jood](#)

'Kies het doelwit, bevries het, maak het persoonlijk en polariseer het. Snijd het ondersteunende netwerk af en isoleer het doelwit van sympathie. Ga achter mensen aan en niet achter instellingen; mensen hebben sneller pijn dan instellingen.' (Dit is wreed, maar zeer effectief. Directe, persoonlijke kritiek en spot werkt.)

Het is duidelijk dat Alinsky een kabbalist was en daarmee een satanist. Mensen laten lijden, doden, en kinderen misbruiken is de ware aard van satanisme.

Onze strijd is niet alleen tegen de geestelijke machten van het kwaad (Efe. 6:12), maar ook tegen het satanische gedachtegoed wat daar vandaan komt, zoals door de demon Satan geïnspireerd via de kabbala.

Christenen zijn, net als Jezus, gekant tegen het verheffen van mensen boven een ander (goyim) en vooral tegen het verheffen boven God (met genetisch materiaal knoeien).

Onze innerlijke strijd is dan ook evenzeer, om onze naasten ondanks hun zonden Christelijk lief te hebben en om in gebed te gaan voor onze vijanden (Matt. 5:44) zodat ze tot inzicht mogen komen.

Angst en paniek zaaien

Overall waar de globalistische miljardairs opduiken ontstaat er helaas ellende:

[Gates Foundation kent een subsidie van \\$ 4 miljoen toe voor de financiering van het digitaal ID-initiatief](#)

Het digitaal-ID is de voorloper van het merkteken van het beest (Op. 14:9-11).

De WHO wil de angst weer aanslingeren voor een vogelgriep-pandemie, welke – volgens hen - overspringt naar mensen.

[Dr. Mike Yeadon](#): Er wordt tegen je gelogen over kippengriep (H5N2).

Bedenk dat een eeuw van gepubliceerde klinische experimenten er niet in zijn geslaagd aan te tonen dat, wat de oorzaken van acute aandoeningen van de luchtwegen ook mogen zijn, deze NIET besmettelijk zijn.

Laat u niet bang maken door mensen als Bill Gates en door NGO-instanties als de WHO.

Lauwe Christenen, die menen wél te kunnen zien, zoals in de gemeente te Laodicea

Christenen die geen empathie en liefde tonen naar hun broeders en medemensen maar de mammon (geld) belangrijker vinden zijn volgens Jezus ellendig, beklagenswaardig, arm, blind en naakt.

Jezus geeft Zijn discipelen in Laodicea raad om hun ogen met ‘figuurlijke’ genezende ogenzalf (*met geloof*) in te smeren:

(Openbaring 3:15,17-19) 15 Ik ken uw werken, en weet dat u niet koud en niet heet bent. Was u maar koud of heet!...17 Want u zegt: Ik ben rijk en steeds rijker geworden en heb aan niets gebrek, maar u weet niet dat juist u ellendig, beklagenswaardig, arm, blind en naakt bent. 18 Ik raad u aan dat u van Mij goud koopt, gelouterd door het vuur, opdat u rijk wordt, en witte kleren, opdat u bekleed bent en de schande van uw naaktheid niet openbaar wordt. En zalf uw ogen met ogenzalf, opdat u zult kunnen zien. 19 Ieder die Ik liefheb, wijs Ik terecht en bestraf Ik. Wees dan ijverig en bekeer u.

Alle mensen, ook Christenen, hebben hun fouten waar ze aan moeten werken.

Of zoals Jezus het ooit formuleerde:

(Lukas 6:42) 42 Of hoe kunt u tegen uw broeder zeggen: Broeder, laat toe dat ik de splinter, die in uw oog is, eruit haal, terwijl u zelf de balk in uw oog niet ziet? Huichelaar, haal eerst de balk uit uw oog en dan zult u goed kunnen zien om de splinter, die in het oog van uw broeder is, eruit te halen.

Bewust gedoopte Christenen, Christenen die getrouw blijven, hoeven nergens bang voor te zijn:

(Mattheüs 16:25) 25 Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar wie zijn leven zal verliezen om Mij, die zal het vinden.

Getrouwe Christenen aanbidden de Vader via hun geest en via hun getrouwe leefwijze in waarheid:

(Johannes 4:23) 23 Maar de tijd komt en is er nu, dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en waarheid, want de Vader zoekt wie Hem zo aanbidden.

In het laatste artikel in de reeks, in deel 3, gaan we verder met:

'Censuur van de waarheid, vervolging, maar toch de waarheid onderwijzen'