

Wat is waarheid?

Versie: 1.2

Deel 3; Censuur van de waarheid, vervolging, maar toch de waarheid onderwijzen

Na Jezus hemelvaart ondervonden de apostelen - door de Joodse geestelijke leiders - hevige weerstand en ondervonden strenge censuur om te prediken:

(Handelingen 5:28-29,32-33) 28 Hebben wij u niet ten strengste bevolen dat u in deze Naam niet zou onderwijzen? En zie, u hebt met deze leer van u Jeruzalem vervuld en u wilt het bloed van deze Mens over ons brengen. 29 Maar Petrus en de apostelen antwoordden en zeiden: Men moet aan God meer gehoorzaam zijn dan aan mensen....32 En wij zijn Zijn getuigen van deze dingen, en ook de Heilige Geest, Die God gegeven heeft aan hen die Hem gehoorzaam zijn. 33 Toen zij dit hoorden, barstten zij van woede en maakten zij plannen om hen te doden.

De discipelen van het eerste uur, de apostelen, genazen met Gods kracht en in Jezus naam een man die vanaf de moederschoot kreupel was (Hand. 3:1-7) en spraken onder invloed van Heilige Geest over de waarheid tegen de Joodse leiders, die daar niets van wilden weten. Deze waren bezig om straffen voor hen te bedenken en zelfs plannen te maken om hen te doden. Ze gingen compleet voorbij aan de waarheid, aan Gods woord (Deut. 32:4), waarvan Jezus Gods Woordvoerder is:

(Jesaja 11:5) 5 Want gerechtigheid zal de gordel om Zijn heupen zijn, en de waarheid de gordel om Zijn middel.

(Johannes 1:14) 14 En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de Eniggeborene van de Vader), vol van genade en waarheid.

Menselijke perceptie of uitlegging van Gods woord behoort niet tot de absolute waarheid, maar kunnen echter wel degelijk waar zijn. Dit in tegenstelling tot de overleveringen van de Joodse leiders, deze behoren zeker niet tot de waarheid, omdat Jezus hier fel tegen gekant was (Matt. 15:6):

(Titus 1:14) 14 en zich niet zullen bezighouden met Joodse verzinsels en geboden van mensen die zich van de waarheid afkeren.

De waarheid waar het in de artikelreeks om gaat is de universele basiswaarheid, het handboek voor een mens om optimaal te kunnen functioneren en om gelukkig te kunnen worden tot in eeuwigheid.

(Alle aanhalingen uit de Herziene Statenvertaling)

In het vorige artikel hebben we gezien dat door Gods woord, de waarheid, degenen die niet kunnen zien – de onwetende mensen – tot de waarheid kunnen komen zodat deze de waarheid gaan geloven en hun geloof gaan toepassen, en degene die meenden te kunnen zien – de geestelijke leiders – degenen die de schijn ophielden om de waarheid te bezitten, blind werden voor Jezus levensreddende getuigenis en dat zeker niet wilden gaan toepassen.

De waarheid heeft geen wet nodig om deze te beschermen, een leugen moet beschermd worden.

Degenen van de overheid die 'hun informatie' willen beschermen hebben helaas wat te verbergen.

Onderstaand document is onlangs naar de 2^e kamer gestuurd: De nationale extremismestrategie

<https://www.nctv.nl/documenten/publicaties/2024/05/17/nationale-extremismestrategie-2024-2029>

Gedeelte uit het document:

*'Extremisme is geen stilstaand fenomeen en kent vele vormen. Onderzoek en analyses helpen om kennis op verschillende uitingsvormen te vergroten en betekenis aan ontwikkelingen te geven. Door een nauwe aansluiting van beleid en uitvoering op **actueel wetenschappelijk onderzoek**, kunnen de meest recente inzichten worden toegepast in de praktijk.'*

Er staat; *'een nauwe aansluiting van beleid op basis van actueel wetenschappelijk onderzoek'?*

Het is een hele onnauwkeurige afweging om die te maken op de actuele wetenschap, die zelf nooit absoluut is. Wetenschap is een constant zoeken naar bewijzen. Want wetenschap zoekt een antwoord op de vraag hoe de werkelijkheid eruit ziet en hoe die werkt. Het onderzoek is progressief en houdt geen rekening met Christelijke afwegingen, zoals geen foetale cellen van geaborteerde kindjes te willen ontvangen via mRNA vaccinaties bijvoorbeeld. Voor Christenen is niet de wetenschap maar *alléén* Gods woord de absolute waarheid.

Wie informatie deelt over het WEF, de WHO, de VN of de klimaatpropaganda moet volgens de Nationale Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) dus gaan oppassen. Die persoon kan worden beschuldigd van desinformatie. Desinformatie, zoals ook de volgende video zich uitsprekt over het WEF: [De mens is nu een hack-baar dier](#) nl – ondertiteld.

Verspreidt u 'desinformatie', dan bent u volgens de staat mogelijk een 'gewelddadige extremist'.

Het zal dan ook niemand verbazen dat dit een eerste stap is naar het censureren van alle onwelgevallige informatie, zoals Christelijke websites. Het is het wegvagen van alle info die niet in de pas loopt met de belangen van de NCTV en AIVD, zoals het Christelijk onderwijs:

(Galaten 4:16) 16 Ben ik dan uw vijand geworden door u de waarheid te zeggen?

In het laatst der dagen zal helaas opnieuw een censuur in gang gezet worden om de Zoon van God niet te accepteren. Het zijn de Noachide wetten waar we dan over spreken.

De invoering van de zeven Noachide wetten (Sheva Mitzvos) zal de inleiding vormen voor de grote vervolging van Christenen. De Noachide-wetten (7 wetten van Noach) zijn zeven oude (on-Schriftuurlijke) wetten die Joodse Rabbi's zien als de basis van de geciviliseerde samenleving.

Ze vertegenwoordigen het 'absolute minimum' voor alle mensen, ook voor niet-Joden of heidenen. Deze wetten worden de Noachide-wetten genoemd omdat men gelooft (volgens de overlevering in de Talmoed) dat ze na de vloed aan de kinderen van Noach werden gegeven. Iedereen die een van deze wetten overtreedt, wordt onderworpen aan de doodstraf door onthoofding (Talmoed traktaat Sanhedrin 57a). Idem in "The Encyclopedia Judaica, 1192" ... schending van een van de zeven wetten, aan de Noachide wetten onderworpen, is de doodstraf door onthoofding. "

De Joodse Rabbi's erkennen Jezus niet als de Messias en ook niet als de Zoon van God.

De genezing door de apostelen van de man, die vanaf de geboorte kreupel was

In dit gedeelte van de genezing van de man, die vanaf zijn geboorte kreupel was, zien we het onderdrukken van ‘de waarheid’ door de Joodse religieuze leiders:

(Handelingen 3:1-2,7) 1 Petrus nu en Johannes gingen samen naar de tempel tijdens het uur van het gebed, het negende uur. 2 En een man die vanaf de moederschoot kreupel was, werd daarheen gedragen. Men zette hem dagelijks bij de tempelpoort die de Schone genoemd wordt, om een liefdegave te vragen aan hen die de tempel binnengingen....7 En hij (Petrus) greep hem bij de rechterhand en richtte hem op, en onmiddellijk werden zijn voeten en enkels vast.

Nauwelijks was de man genezen of de Joodse priesters, de bevelhebber van de tempelwacht en de Sadduceeën kwamen op Petrus en Johannes af. De apostelen onderwezen het volk dat Jezus was opgestaan uit de doden. Dat was voor hen reden om de apostelen in de gevangenis te werpen:

(Handelingen 4:1-3) 1 En terwijl zij (Petrus en Johannes) tot het volk spraken, kwamen de priesters, de bevelhebber van de tempelwacht en de Sadduceeën op hen af, 2 geërgerd, omdat zij het volk onderwezen en in Jezus de opstanding uit de doden verkondigden. 3 En zij sloegen de handen aan hen en zetten hen gevangen tot de volgende dag, want het was al avond.

Ze werden voorgeleid voor de Raad. De Raad was de aanduiding voor de ontmoetingsplaats van het Sanhedrin. Ze konden het krachtige teken van de genezing niet ontkennen, en besloten – vanwege het volk dat God om de genezing verheerlijkte - dat ze de apostelen het ‘uitdrukkelijke bevel’ zouden geven om met niemand over de Christus te spreken:

(Handelingen 4:15-21) 15 En nadat zij hun bevolen hadden de Raad te verlaten, overlegden zij met elkaar, 16 en zeiden: Wat zullen wij met deze mensen doen? Want dat er een alom bekend teken door hen is verricht, is duidelijk voor allen die in Jeruzalem wonen, en wij kunnen het niet ontkennen. 17 Maar laten wij, opdat het niet nog verder onder het volk bekend raakt, hun met de grootste dreiging gebieden dat zij tot geen enkel mens meer in die Naam mogen spreken. 18 En na hen geroepen te hebben, gaven zij hun het bevel helemaal niet meer te spreken of te onderwijzen in de Naam van Jezus. 19 Maar Petrus en Johannes antwoordden en zeiden tegen hen: Oordeel zelf of het juist is in Gods ogen, meer naar u te luisteren dan naar God. 20 Want wij kunnen niet nalaten te spreken over wat wij gezien en gehoord hebben. 21 Maar zij dreigden hen nog meer en omdat zij niets konden vinden om hen te straffen, lieten zij hen gaan ter wille van het volk; want ze verheerlijkten allen God over wat er gebeurd was.

De genezing van de kreupel man bleef natuurlijk niet onopgemerkt, en uit de hele omgeving van Jeruzalem werden de zieken en door onreine geesten bezeten mensen naar de apostelen gebracht om hen – met Gods kracht in Jezus naam – te genezen. Afgunst ontstond onder de Sadduceeën voor het succes van de apostelen, en opnieuw werden de apostelen in de gevangenis geworpen:

(Handelingen 5:16-20) 16 En ook de menigte uit de steden in de omgeving kwam gezamenlijk naar Jeruzalem. Men bracht zieken en hen die door onreine geesten gekweld werden, en zij werden allen genezen. 17 Maar de hogepriester stond op, en allen die bij hem waren (dit was de sekte van de Sadduceeën) en zij werden vervuld met afgunst. 18 En zij sloegen hun handen aan de apostelen en zetten hen vast in de openbare gevangenis. 19 Maar een engel van de

Heere opende 's nachts de deuren van de gevangenis, bracht hen naar buiten en zei: 20 Ga in de tempel staan en spreek tot het volk al de woorden van dit leven.

Een engel opende de gevangenis echter en opnieuw spraken de apostelen in de tempel over de Christus. En ook opnieuw willen deze leiders de apostelen verbieden om over de Christus te spreken en over de opstanding. Zie hiervoor eveneens de inleiding:

*(Handelingen 5:28-33) 28 **Hebben wij u niet ten strengste bevolen dat u in deze Naam niet zou onderwijzen?** En zie, u hebt met deze leer van u Jeruzalem vervuld en u wilt het bloed van deze Mens over ons brengen. 29 Maar Petrus en de apostelen antwoordden en zeiden: Men moet aan God meer gehoorzaam zijn dan aan mensen. 30 De God van onze vaders heeft Jezus opgewekt, Die u omgebracht hebt door Hem aan een kruishout te hangen. 31 Deze Jezus heeft God door Zijn rechterhand verhoogd tot een Vorst en Zaligmaker, om Israël bekering te geven en vergeving van zonden. 32 En wij zijn Zijn getuigen van deze dingen, en ook de Heilige Geest, Die God gegeven heeft aan hen die Hem gehoorzaam zijn. 33 Toen zij dit hoorden, barstten zij van woede en maakten zij plannen om hen te doden.*

De Joodse geestelijke leiders werden woedend toen de apostelen hen ervan beschuldigden dat ze de Christus met een marteldood hadden laten ombrengen. Onder bemiddeling van Gamaliël (lid van de Raad) werden de apostelen vrijgelaten na eerst gegeseld te zijn:

(Handelingen 5:38-41) 38 En nu zeg ik (Gamaliël) u: Houd u ver van deze mensen en laat hen gaan, want als dit voornemen of dit werk van mensen afkomstig is, dan zal het afgebroken worden, 39 maar als het van God afkomstig is, kunt u dat niet afbreken, opdat u niet misschien ook tegen God blijkt te strijden. 40 En zij lieten zich door hem overtuigen; en toen zij de apostelen bij zich geroepen hadden, geselden zij hen en geboden hun dat zij niet zouden spreken in de Naam van Jezus, en zij lieten hen gaan. 41 Zij dan gingen weg uit de tegenwoordigheid van de Raad en waren verblijd dat zij waardig geacht waren, omwille van Zijn Naam schandelijk behandeld te worden.

Het werk van de apostelen, het vertellen over de Christus en over Zijn opstanding uit de dood, begon pas goed toen ze weer vrij kwamen:

(Handelingen 5:42) 42 En zij hielden niet op iedere dag in de tempel en bij de huizen onderwijs te geven en Jezus Christus te verkondigen.

De waarheid, de Christelijke leefwijze naar Gods woord

In de hele Schrift zijn Schriftplaatsen te vinden die smeken om Gods onderwijs, zoals zelfs koning Nebukadnezar van Babylon 'Gods waarheid' moest erkennen:

*(Psalm 86:11) 11 Leer mij, HEERE, Uw weg, **ik zal in Uw waarheid wandelen**,....*

*(Daniël 4:37) 37 Ik, Nebukadnezar, prijs, roem en verheerlijk nu de Hemelkoning, **omdat al Zijn daden waarheid zijn** en Zijn paden gerechtigheid: Hij is in staat te vernederen wie in hoogmoed hun weg gaan.*

Geloof in de Zoon van God, dat Zijn offer het middel is tot redding, is de voorwaarde tot leven:

(Johannes 14:6) 6 Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.

Velen zullen een schijnaanbidding hebben, vaak met rituelen maar zonder geestelijke diepgang:

(2 Timotheüs 3:7) 7 die altijd leren en nooit tot kennis van de waarheid kunnen komen.

Anderen blijven na kennis van de waarheid nog steeds ernstig zondigen, zodat het offer van de Christus voor hen niet meer geldt:

(Hebreeënen 10:26) 26 Want als wij willens en wetens zondigen, nadat wij de kennis van de waarheid ontvangen hebben, blijft er geen slachtoffer voor de zonden meer over,....

Jeruzalem zal op 'de nieuwe aarde' weer gevestigd worden op de huidige plaats, waar Christenen welkom zijn en mogen verblijven tot in eeuwigheid:

(Zacharia 8:3) 3 Zo zegt de HEERE: Ik ben naar Sion teruggekeerd en Ik zal midden in Jeruzalem wonen. Jeruzalem zal 'stad van de waarheid' genoemd worden,....

Uzelf blijven onderwijzen

Hoe moeilijk is het om getrouw te blijven bij zoveel ongerechtigheid:

(Romeinen 2:21) 21 U dan die een ander onderwijst, onderwijst u uzelf niet? U die predikt dat men niet stelen mag, steelt u zelf?

En hoe moeilijk is het om een ongelovige stukje bij beetje kennis te laten nemen van Gods bedoelingen, van Gods waarheid, op weg naar de bewuste waterdoop:

*(2 Timotheüs 2:24-25) 24 Een dienstknecht van de Heere moet **geen ruzie maken, maar vriendelijk zijn voor allen, bekwaam om te onderwijzen, en iemand die de kwaden kan verdragen.** 25 Hij moet **met zachtmoedigheid hen onderwijzen die zich verzetten.** Misschien geeft God hun eens bekering, zodat zij tot erkenning van de waarheid komen.*

Wees altijd een voorbeeld voor anderen, zonder aanstoot te nemen van hun gedrag:

(Titus 2:7-8) 7 Betoon uzelf in alles een voorbeeld van goede werken. Betoon in het onderwijs zuiverheid, waardigheid, oprechtheid, 8 en spreek een gezond woord, boven alle kritiek verheven, zodat de tegenstander beschaamd zal staan en niets kwaads van u te zeggen heeft.

Uw kinderen de waarheid onderwijzen

Zoals ouders hun kinderen onderwijzen om hun lichaam te verzorgen, zo onderwijzen ouders ook hun kinderen om hun geest te verzorgen:

(Job 12:7-10) 7 Maar vraag toch de dieren, en zij zullen je onderwijzen, de vogels in de lucht, en zij zullen het je bekendmaken. 8 Of spreek tot de aarde, en zij zal je onderwijzen, de vissen in de zee zullen het je vertellen. 9 Wie weet van al deze dingen niet, dat de hand van de HEERE dit doet? 10 In Zijn hand is de ziel van alles wat leeft, en de geest van al het menselijk vlees.

Kinderen moeten hun keuzes nog maken in het leven, geef hen daarom de Christelijke basis:

(Psalm 25:12) 12 Wie is de man die de HEERE vreest? Hij onderwijst hem in de weg die hij moet kiezen.

Straffen hoort bij de opvoeding, zoals God ook Zijn zonen en dochters via hun geweten straft:

(Psalm 94:12) 12 Welzalig de man die U bestraft, HEERE, en die U onderwijst uit Uw wet.

Het onderwijs van de wereld en hun afgoderij is vergeleken met Gods waarheid slechts brandhout:

*(Jeremia 10:6-8) 6 Niemand, HEERE, is U gelijk, groot bent U en groot is Uw Naam in sterkte. 7 Wie zou U niet vrezen, Koning van de heidenvolken? Want dat komt U toe. Immers, onder al de wijzen van de heidenvolken en in heel hun koninkrijk is niemand U gelijk. 8 In één ding zijn zij toch dom en dwaas: **onderwijs in onzinnigheid, hout is het!***

(Habakuk 2:18-20) 18 Wat is het nut van een gesneden beeld, wanneer zijn maker het gesneden heeft, of van een gegoten beeld dat leugens onderwijst, wanneer de maker op zijn maaksel vertrouwt terwijl het stomme afgoden zijn die hij maakt? 19 Wee hem die tegen het stuk hout zegt: Word wakker! en: Ontwaak! tegen een zwijgende steen. Zouden zij iemand kunnen onderwijzen? Zie, het is met goud en zilver overtrokken, maar er zit volstrekt geen levensgeest in hem. 20 Maar de HEERE is in Zijn heilige tempel. Wees stil voor Zijn aangezicht, heel de aarde!

Wie Gods geboden doet en onderwijst zal groot genoemd worden in het hemelse Koninkrijk:

(Mattheüs 5:17-20) 17 Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen. 18 Want, voorwaar, Ik zeg u: Totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, zal er niet één jota of één tittel van de Wet voorbijgaan, totdat het alles geschied is. 19 Wie dan een van deze geringste geboden afschaft en de mensen zo onderwijst, zal de geringste genoemd worden in het Koninkrijk der hemelen; maar wie ze doet en onderwijst, die zal groot genoemd worden in het Koninkrijk der hemelen. 20 Want Ik zeg u: Als uw gerechtigheid niet overvloediger is dan die van de schriftgeleerden en de Farizeeën, zult u het Koninkrijk der hemelen beslist niet binnengaan.

De complete geestelijke wapenrusting aandoen voor de grote strijd

Zoals soldaten met hun wapenrusting zich voorbereiden op hun strijd worden Christenen met klem aangespoord de geestelijke wapenrusting voor onze strijd aan te doen die God ons gegeven heeft:

- *(Efeze 6:11-13) 11 Bekleed u met **de hele wapenrusting van God**, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. 12 Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. 13 Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad, en na alles gedaan te hebben, stand kunt houden.*

De hele beschrijving hier is afgeleid van de wapens van een soldaat uit de oudheid. De betekenis is, dat we de wapens moeten aandoen die God heeft aanbevolen voor het behalen van de overwinning. De vijanden van God, Satan en zijn demonen-volgers, zijn zo talrijk en machtig dat de overwinning praktisch onmogelijk zal zijn, tenzij u de gehele goddelijke wapenrusting draagt. Dat is noodzakelijk om ons te weren tegen de leugens van de duivel en

de vaardigheid misleiding en sluwheid van Satan met zijn demonen, met de bedoeling dat we het hemelse Koninkrijk niet zullen beërven.

Het is dus geen strijd tegen vlees en bloed, tegen mensen, maar tegen de onzichtbare geesten of demonen van goddeloosheid. Tegen de heersers van de duisternis van deze wereld.

Met de gehele wapenrusting van God zijn we in staat om weerstand te bieden op de dag of periode van het kwaad waarop we gewelddadig worden aangevallen, om stand te kunnen houden met hulp van onze Koning Jezus.



- *(Efeze 6:14) 14 Houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid, en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid,*

De 'gordel' was bij de soldaten uit de oudheid altijd een belangrijk onderdeel van hun kleding. Ze droegen losse, golvende gewaden en het was noodzakelijk om ze om te gorden. De gordel was vaak versierd en was de plaats waar ze hun geld, hun zwaard, hun dolk enz. droegen.

Het borstharnas was soms massief maar soms ook geschubd als een maliënkolder. Het was een pantser dat het lichaam bedekte van de nek tot de dijnen om het lichaam te beschermen tegen een zwaard, speer of pijl. De gerechtigheid van het borstharnas kan alleen God ons geven, om ons volkomen onkwetsbaar te maken voor alle (geestelijke) pijlen van de vijand.

- *(Efeze 6:15) 15 en de voeten geschoeid met bereidheid van het Evangelie van de vrede.*

Er wordt hier wederom verwezen naar de soldaat uit de oudheid, hoe hij zijn voeten beschermde met zijn sandalen of schoenen. Voor Christenen betekenen de schoenen echter het middel om het evangelie van vrede over grotere afstand te brengen:

(Jesaja 52:7) 7 Hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten van hem die het goede boodschap, die vrede laat horen, die een goede boodschap brengt van het goede, die heil laat horen, die tegen Sion zegt: Uw God is Koning.

(Romeinen 10:15) 15 En hoe zullen zij prediken, als zij niet gezonden worden?....

Neem 'boven alles', het schild van geloof op, het schild dat de soldaat vasthoudt om zichzelf te beschermen:

- *(Efeze 6:16) 16 Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen.*

Het schild vormde een bescherming over elk deel van zijn lichaam, omdat het in elke richting kan worden gedraaid. Het idee is dat, net zoals het schild de andere delen van het pantser bedekte of beschermde, het geloof een soortgelijk belang heeft in de Christelijke bescherming, waarmee u alle vurige pijlen van de goddeloze of boze zult kunnen blussen. 'De vurige pijlen' die in de strijd werden gebruikt, waren slanke stukjes riet, die met brandbaar materiaal werden gevuld en in brand werden gestoken. Een zeer pijnlijke ervaring. De enige manier om de geestelijke pijlen te ontwijken is door het 'schild van het geloof', door vertrouwen in God en door te vertrouwen op zijn genadige hulp. Het is niet door onze eigen kracht, en als we geen geloof stellen zijn we volkomen weerloos.

- *(Efeze 6:17-18) 17 En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de Geest, dat is Gods Woord, 18 terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de Geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen.*

De helm van zaligheid of verlossing en het zwaard van de Geest, dat is het woord van God. De helm was gemaakt van dik leer of metaal, passend op het hoofd, en werd gewoonlijk versierd met een pluim, of kam. De helm werd gebruikt om het hoofd te beschermen tegen een klap van een zwaard, een knots of een strijdbijl. In het geval van Christenen, beschermd de helm tegen geestelijke klappen. Met het zwaard van de Geest wordt de 'Heilige Geest' bedoeld, die als hulp wordt gegeven.

Petrus zal dit naderhand begrepen hebben nadat Jezus Zijn discipelen vroeg enkele zwaarden te kopen voor Hij gearresteerd werd:

(Lukas 22:36,38) 36 Hij zei dan tegen hen: Maar nu, laat wie een beurs heeft, hem meenemen, evenzo ook een reiszak. En wie geen zwaard heeft, laat die zijn bovenkleed verkopen en er een kopen....38 Zij zeiden: Heere, zie hier zijn twee zwaarden. En Hij zei tegen hen: Het is genoeg.

(Mattheüs 26:51-52) 51 En zie, een van hen die bij Jezus waren (Petrus), stak zijn hand uit, trok zijn zwaard, trof de dienaar van de hogepriester en sloeg hem het oor af. 52 Toen zei Jezus tegen hem: Doe uw zwaard terug op zijn plaats, want allen die naar het zwaard grijpen, zullen door het zwaard omkomen.

Het zou goed zijn als de 'geestelijke' soldaat die ten strijde trekt, zal bidden en smeken voor de overwinning van de Christelijke strijd, of om te bidden dat hij getrouw mag blijven tot de dood:

(Jesaja 59:17) 17 Want Hij trok de gerechtigheid aan als een harnas en zette de helm van het heil op Zijn hoofd.

Golven van leugens, nu, in deze dagen

Golven van leugens worden door globalisten met hun media en pers over Christenen uitgestort:

'Ze vertelden u over veilige en effectieve mRNA vaccins, u deed het voor een ander'

'Ze vertelden u propaganda over het klimaat, alsof het allemaal echt waar was'

'Ze presenteerden al hun crisisverhalen 24/7 doorlopend, om u bang te maken en u te hersenspoelen'

'Ze probeerden u te laten geloven dat degene die hun plannen doorzagen uw vijanden waren'

'Ze vertelden u dat de aanbevelingen van het WEF (kabbalistische miljardairs afvaardiging) zoals de CentralBankDigitalCurrency moeten worden geaccepteerd als de gewenste (slaven) oplossing'

'Ze vertelden u dat een Digitale Identificatie absoluut noodzakelijk is, o.a. voor de vaccinatiestatus'

'Ze vertelden u dat de Oekraïne oorlog 'onze oorlog' is en dat een aantal van uw kinderen sneuvelbereid zijn'

De waarheid prediken gedurende de 70^e jaarweek

Zie de dubbele vervulling van de 70e jaarweek betreffende de 70 weken profetie (Daniël 9:23-27) in

boek: [De Openbaring deel 4](#)

Gedurende de twee getuigen profetie zal er 3,5 jaar gepredikt worden (Op. 11:1-14), gevolgd door de opname van de twee profeten en kort daarna de heiligen. Gods koninkrijk neemt dan een aanvang, en wordt gevolgd door de prediking van de grote schare gedurende 3,5 jaar. Deze tweede vervulling van de 70^e jaarweek vindt plaats tijdens de grote verdrukking. Direct na de grote verdrukking volgt de opname in de hemel van de grote schare, onmiddellijk gevolgd door de grote dag van Gods wraak of gramschap, waarbij de goddelozen gedood worden in een vuurzee op aarde. Door dat vuur en zwavel wordt de huidige bovenlaag van de aarde vernietigd. Na Gods dag van gramschap, zal er een compleet nieuwe schepping verschijnen, alles zal (gloed-)nieuw gemaakt worden (Op. 21:1-5). De laatste 70^e jaarweek is dus bepalend om nog zoveel mogelijk mensen te redden met het goede nieuws, hen tot inkeer te laten komen en hen te dopen:

(1 Korinthe 1:21) 21 Want omdat, in de wijsheid van God, de wereld door haar wijsheid God niet heeft leren kennen, heeft het God behaagd door de dwaasheid van de prediking zalig te maken hen die geloven.

(Daniël 11:33) 33 De verstandigen onder het volk zullen velen onderwijzen. Zij zullen struikelen door zwaard en vlam, door gevangenschap en beroving – dagenlang.

(Mattheüs 24:14) 14 En dit Evangelie van het Koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken; en dan zal het einde komen. (zie ook Matt. 28:19)

In het laatst der dagen zullen echter golven van waarheid 'ongelovigen' overweldigen. Waarheden direct uit Gods woord, gebracht door de discipelen van Jezus om hen te redden. Geef daarom onze medemensen alles wat Gods waarheid bevat, en wees hierin succesvol!

Slot van deze artikelserie.