

27. Overwin de tegenstand

Christenen zijn niet van deze wereld, en daar komt helaas de tegenstand vandaan:

(Johannes 17:14-15) 14 Ik heb hun Uw woord gegeven, en de wereld heeft hen gehaat, omdat zij niet van de wereld zijn, zoals Ik niet van de wereld ben. 15 Ik bid niet dat U hen uit de wereld wegneemt, maar dat U hen bewaart voor de boze.

Vraag uw hemelse Vader om ons Christelijk hart sterk te maken om de goddeloze en zijn achterban te weerstaan en hun tegenstand te kunnen dragen:

(Psalm 27:11-14) 11 HEERE, leer mij Uw weg, leid mij op een geëffend pad omwille van mijn belagers. 12 Geef mij niet over aan de begeerte van mijn tegenstanders, want valse getuigen zijn tegen mij opgestaan en mensen die briesen van geweld. 13 Als ik toch niet had geloofd dat ik de goedheid van de HEERE zou zien in het land van de levenden, ik was vergaan. 14 Wacht op de HEERE, wees sterk en Hij zal uw hart sterk maken; ja, wacht op de HEERE.

. (Alle aanhalingen uit de Herziene Statenvertaling)

Tegenstand gaat meestal vergezeld met haat. In de Schrift heeft ‘haten - miseó’ echter verschillende betekenissen:

◀ 3404. miseó ▶

Strong's Concordance

miseó: to hate

Usage: I hate, detest, love less, esteem less -> ik haat, verafschuw, heb minder lief, waardeer minder.

*(Lukas 14:26) 26 Als iemand tot Mij komt en niet haat (*miseó, 'minder liefhebben dan de Christus'*) zijn eigen vader en moeder en vrouw en kinderen en broers en zusters, ja, ook zelfs zijn eigen leven, die kan Mijn discipel niet zijn.*

Haten in de betekenis van ‘verafschuwen’, komt in de Schrift ook veelvuldig voor. Jezus zei tegen zijn (toen nog) ongelovige halfbroers dat ze niet werden gehaat, Hijzelf werd echter wel gehaat:

(Johannes 7:5-7) 5 Want ook Zijn broers geloofden niet in Hem. 6 Jezus dan zei tegen hen: Mijn tijd is nog niet aangebroken, maar uw tijd is er altijd. 7 De wereld kan u niet haten, maar Mij haat zij, omdat Ik van haar getuig dat haar werken slecht zijn.

Wie zich tegen de in en in slechte wereld keert wordt gehaat. Het hangt dus allemaal af van keuzes maken. Kiezen voor God of voor het gedachtegoed of de rijkdom van deze wereld:

(Mattheüs 6:24) 24 Niemand kan twee heren dienen, want of hij zal de één haten en de ander liefhebben, of hij zal zich aan de één hechten en de ander minachten. U kunt niet God dienen en de mammon. (zie ook Lukas 16:13)

De hele amusement industrie, tv – films – internet seks – kranten - tijdschriften, is verzadigd met wereldse gedachten van vrije seks, drugsgebruik, en **conditionering van de geest** door

immoreel satanisch gedachtegoed te promoten en om angst te creëren. Praktisch de hele MainStreamMedia, Facebook, Google, Whats-app., enz. is via hun extreme rijkdom in Joods-Kabbalistische handen en wordt **gecensureerd**, gepromoot en gepresenteerd waar dat in *hun* belang is. Een getrouwe discipel van Jezus zal vanwege Jezus naam - Jezus was gekant tegen de slechtheid van de wereld - daarom 'net zo gehaat worden' als Jezus zelf:

(Mattheüs 10:22) 22 En u zult door allen gehaat worden omwille van Mijn Naam; maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. (Lukas 21:17)

(Mattheüs 24:9) 9 Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en u doden, en u zult door alle volken gehaat worden omwille van Mijn Naam.

(Lukas 6:22) 22 Zalig bent u, wanneer de mensen u haten, en wanneer zij u uitstoten en u smaden en uw naam als slecht verwerpen omwille van de Zoon des mensen.

Hoe moeten discipelen van Jezus dan omgaan met die tegenstand?

Er zijn een paar uitgangspunten die gevolgd moeten worden.

Christenen moeten hun eigen leven als minder kostbaarder beschouwen als de waarde van de Christus met Zijn evangelie:

*(Johannes 12:25) 25 Wie zijn leven liefheeft, zal het verliezen, en wie zijn leven haat (**minder liefheeft**) in deze wereld, zal het behouden tot het eeuwige leven.*

Ook moeten Christelijke discipelen Jezus meer liefhebben als hun dierbaren:

*(Lukas 14:26) 26 Als iemand tot Mij komt en niet haat (**minder liefheeft**) zijn eigen vader en moeder en vrouw en kinderen en broers en zusters, ja, ook zelfs zijn eigen leven, die kan Mijn discipel niet zijn.*

Het heeft een reden om Jezus zo lief te hebben. Wie Jezus – en dus het evangelie waar Jezus voor staat - niet liefheeft boven zijn dierbaren of huisgenoten kan niet getrouw in het geloof blijven onder tegenstand, en kan om die reden geen discipel of leerling van Jezus zijn.

Tegenstand ondervinden door psychologische druk, door geestelijke mishandeling

Het treiteren, vernederen, kleineren, belachelijk maken, of elk ander gedrag dat een Christen negatief beïnvloedt, is te rangschikken als geestelijke mishandeling.

(Zie hiervoor ook het artikel: [4. Toon barmhartigheid; voor jong en oud](#))

Een ander 'bewust gedrag' is een Christen volledig negeren, alsof deze niet bestaat.

Of voortdurend minachten, demoniseren, het leven zuur maken. Het zijn grove en zware psychische wapens van goddelozen.

Personen die dit veroorzaken, die dit narcistisch gedrag vertonen, zullen ervoor zorgen dat het slachtoffer denkt dat het altijd de schuld van zichzelf is door te focussen op iemands zwakke punten. Zwakke punten, die we als onvolmaakte mensen allemaal hebben. Wees ervan overtuigd dat het nooit uw schuld als Christen is. Het is de truc van een narcist die zelf dit goddeloos gedrag vertoont. Indien dit narcistisch gedrag niet herkent wordt kan het leiden tot depressie en kunnen er donkere gedachten komen in iemands geest. De gedupeerde kan dan niet meer normaal als Christen functioneren en het zelfrespect verdwijnt.

Laat dat nooit gebeuren. Het zijn verdorven personen die zich verheven voelen, die er behagen in scheppen om een ander te vermorzelen of te zieken. U mag ook nooit gaan lijden door haat van anderen. Kijk daarom eens naar Jezus als voorbeeld. Jezus had het vermogen om Zijn tegenstanders beschaamd te laten staan door Zijn zuivere redeneringen:

*(Lukas 13:11,14-17) 11 En zie, er was een vrouw die achttien jaar lang een geest had die haar ziek maakte en zij was kromgebogen en kon zich in het geheel niet oprichten....14 En het hoofd van de synagoge, die verontwaardigd was dat Jezus op de sabbat genas, antwoordde en zei tegen de menigte: Er zijn zes dagen waarop men moet werken. Kom dan daarop en laat u genezen, maar niet op de dag van de sabbat. 15 De Heere dan antwoordde hem en zei: Huichelaar, maakt niet ieder van u op de sabbat zijn os of ezel van de voederbak los en leidt hem weg om hem te laten drinken? 16 En moest dan deze vrouw, die een dochter van Abraham is en die de satan, zie, nu achttien jaar gebonden had, niet losgemaakt worden van deze band op de dag van de sabbat? 17 En toen Hij dit zei, **stonden al Zijn tegenstanders beschaamd** en de hele menigte was blij om alle heerlijke dingen die door Hem gebeurden.*

Een zuiver antwoord op de tirannieke overlevering van de Joodse leiders.

Of beschouw de reactie van Jezus op de herhaalde aanvallen van de Farizeeën. Jezus vertelde hen heel rustig wat hun geestestoestand was en wie de bron van hun leugens was:

(Johannes 8:41-44) 41 U doet de werken van uw vader. Zij zeiden dan tegen Hem: Wij zijn niet geboren uit hoererie; wij hebben één Vader, namelijk God. 42 Jezus dan zei tegen hen: Als God uw Vader was, zou u Mij liefhebben; want Ik ben van God uitgegaan en gekomen. Want Ik ben ook niet uit Mijzelf gekomen, maar Hij heeft Mij gezonden. 43 Waarom begrijpt u niet wat Ik zeg? 43 Omdat u Mijn woord niet kunt horen. 44 U bent uit uw vader de duivel, en wilt de begeerten van uw vader doen; die was een mensenmoordenaar van het begin af, en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij vanuit wat van hemzelf is, want hij is een leugenaar en de vader van de leugen.

Vonden de Farizeeën dat prettig om zo voor de Joodse bevolking ontmaskerd te worden? Nee, na hun verdere gesprek (Joh. 8:45-58) met Jezus gebeurde er daarom het volgende:

*(Johannes 8:51-52,59) 51 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand Mijn woord in acht genomen heeft, zal hij beslist de dood niet zien tot in eeuwigheid. 52 De Joden dan zeiden tegen Hem: Nu weten wij zeker dat U door een demon bezeten bent. Abraham is gestorven en de profeten, en zegt U: Als iemand Mijn woord in acht genomen heeft, zal hij beslist de dood niet proeven tot in eeuwigheid?....59 **Zij namen dan stenen op om ze op Hem te werpen.** Maar Jezus verborg Zich en ging de tempel uit; Hij ging midden tussen hen door en zo ging Hij weg.*

Jezus bleef koel onder al hun bedreigingen en liet zich door hen de les niet lezen.

Dat hoeven wij ook niet te doen, in onze schulp te kruipen als het vuur aan de schenen wordt gelegd door tegenstanders. Ook wij kunnen de waarheid rustig uitleggen.

Vraag uw Vader om kracht, dan kunt u, net als Jezus, ook de moed opbrengen om zulke tegenstanders te antwoorden en hun verdorven gedrag en praatjes ontkrachten. Laat u als Christen dus nooit beschadigen of geestelijk mishandelen door goddelozen. Bedenk eveneens dat wie Jezus (en Zijn onderwijs) zonder reden haat, die haat ook de hemelse Vader:

(Johannes 15:23-25) 23 Wie Mij haat, haat ook Mijn Vader. 24 Als Ik onder hen niet de werken gedaan had die niemand anders gedaan heeft, hadden zij geen zonde, maar nu hebben zij ze gezien en Mij en Mijn Vader gehaat. 25 Maar het woord moet vervuld worden dat in hun wet geschreven is: Zij hebben mij zonder reden gehaat.

Wat zijn dat voor mensen, die tegenstanders vormen voor Christenen?

Degenen die Christenen haten zijn degenen, die 'kwaad als goed' bestempelen:

(Psalm 38:20-21) 20 Maar mijn vijanden zijn in leven en worden machtig; wie mij om valse redenen haten, worden talrijk. 21 **Wie kwaad voor goed vergelden**, zijn mijn tegenstanders, omdat ik het goede najaag.

Het zijn mensen zonder morele beginselen, van God los. Velen in onze huidige dagen, tegenstanders, willen ook niet dat Jezus Koning zal worden en zullen worden vernietigd:

(Lukas 19:12-15,26-27) 12 Hij zei dan: Een zeker mens van hoge geboorte reisde naar een ver land om voor zich een koninkrijk in ontvangst te nemen en daarna terug te keren. 13 En hij riep zijn tien dienaren, gaf hun tien ponden en zei tegen hen: Doe daarmee zaken totdat ik terugkom. 14 En zijn burgers haatten hem en stuurden hem een gezantschap na om te zeggen: **Wij willen niet dat deze man koning over ons zal zijn.** 15 En het gebeurde, **toen hij teruggekomen was, nadat hij het koninkrijk in ontvangst had genomen**, dat hij zei dat men die dienaren aan wie hij het geld gegeven had, bij hem zou roepen om te weten wat ieder met het zakendoen aan winst had gemaakt. 26 Want ik zeg u dat aan eenieder die heeft, gegeven zal worden. Maar van hem die niet heeft, zal ook afgenomen worden wat hij heeft. 27 Maar deze vijanden van mij, die niet wilden dat ik koning over hen zou zijn, **brenge ze hier en sla ze hier voor mijn ogen dood.**

We moeten ons wel altijd blijven realiseren dat beledigen en kwetsen niet altijd moedwillig gebeurt, en dat we onze naasten moeten vergeven bij onprettig gedrag (zie ook Matt. 18:21). Maar bewust diep beledigen en kwetsen, dat is goddeloosheid. Deze personen moet u hierop rustig aanspreken en de ruimte geven voor weerwoord. Wees daarna barmhartig voor deze personen, we moeten hen altijd liefhebben en vergeven:

(Mattheüs 5:43-44) 43 U hebt gehoord dat er gezegd is: U moet uw naaste liefhebben en uw vijand moet u haten. 44 Maar Ik zeg u: Heb uw vijanden lief; zeg hen die u vervloeken; doe goed aan hen die u haten; en bid voor hen die u beledigen en u vervolgen;

(Lukas 6:27) 27 Maar Ik zeg tegen u die dit hoort: Heb uw vijanden lief; doe goed aan hen die u haten.

(Romeinen 12:20) 20 Als dan uw vijand honger heeft, geef hem te eten, als hij dorst heeft, geef hem te drinken, want door dat te doen, zult u vurige kolen op zijn hoofd hopen.

Wanneer een Christen wordt gehaat dan wordt deze persoon minzaam behandeld:

(Psalm 31:12,15-16) 12 Vanwege al mijn tegenstanders **ben ik tot een smaad geworden**, voor mijn burens het meest, en tot een bron van angst voor mijn bekenden; wie mij op straat zien, ontvluchten mij.... 15 Maar ik vertrouw op U, HEERE. Ik zeg: U bent mijn God! 16 Mijn tijden zijn in Uw hand; red mij uit de hand van mijn vijanden en van mijn vervolgers.

Ook Job werd gehaat, maar hij bleef getrouw aan God YHWH onder verdrukking:

(Job 27:6-8) 6 Ik zal aan mijn gerechtigheid vasthouden, en zal haar niet loslaten; mijn hart zal die in mijn dagen niet minachten. 7 Laat mijn vijand zijn als een goddeloze, en mijn tegenstander als iemand die onrecht doet. 8 Want wat is de hoop van de huichelaar, als God zijn leven afsnijdt, als God zijn ziel wegneemt?

God komt de wraak toe, God YHWH zal afrekenen met de goddelozen op Zijn dag van wraak. (Zie hiervoor ook het artikel: [14. Mij komt de wraak toe!](#))

Als we worden gehaat en worden verdrukt zal Jezus ons vrijheid van spreken geven en wijsheid geven om ons te verdedigen tegenover onze tegenstanders:

(Mattheüs 10:17-22) 17 Maar wees op uw hoede voor de mensen, want zij zullen u overleveren aan raadsvergaderingen, en in hun synagogen zullen zij u geselen. 18 En u zult ook voor stadhouders en koningen geleid worden omwille van Mij, tot een getuigenis voor hen en de heidenen. 19 Maar wanneer zij u overleveren, moet u niet bezorgd zijn hoe of wat u spreken moet, want het zal u op dat moment gegeven worden wat u spreken moet. 20 Want u bent het niet die spreekt, maar de Geest van uw Vader, Die in u spreekt. 21 De ene broer zal de andere broer overleveren om gedood te worden, en de vader het kind, en de kinderen zullen tegen de ouders opstaan en hen doden. 22 En u zult door allen gehaat worden omwille van Mijn Naam; maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden.

(Lukas 21:12-15) 12 Maar vóór dit alles (Gods grote dag van wraak) zullen ze de handen aan u slaan en u vervolgen, door u over te leveren in de synagogen en gevangenissen, en u zult voor koningen en stadhouders geleid worden omwille van Mijn Naam. 13 En dit zal u overkomen, opdat u zult getuigen. 14 Neem u dan in uw hart voor niet van tevoren te bedenken hoe u zich moet verdedigen. 15 Want Ik zal u mond en wijsheid geven die al uw tegenstanders niet zullen kunnen weerspreken of weerstaan.

Spreek net als Jezus altijd zuivere taal, zodat uw tegenstanders beschaamd zullen staan:

(Titus 2:7-8) 7 Betoon uzelf in alles een voorbeeld van goede werken. Betoon in het onderwijs zuiverheid, waardigheid, oprechtheid, 8 en spreek een gezond woord, boven alle kritiek verheven, zodat de tegenstander beschaamd zal staan en niets kwaads van u te zeggen heeft.

Berichten van verdrukking kunnen ons even laten twijfelen, maar we worden nooit wanhopig:

(2 Korinthe 4:8) 8 Wij worden in alles verdrukt, maar niet in het nauw gebracht; wij zijn in twijfel, maar niet vertwijfeld;

Zelfs onder grote druk en verachting wachten we geduldig op de komst van de Christus:

(Daniël 11:34-35) 34 Wanneer zij struikelen, zullen zij met weinig hulp geholpen worden. Velen zullen zich echter met vleierijen bij hen voegen. 35 Van de verstandigen zullen er struikelen, om hen te louteren, te reinigen en zuiver wit te maken, tot de tijd van het einde, want het wacht nog tot de vastgestelde tijd.

Christenen worden geholpen maar ook gelouterd in de eindtijd. Discipelen van Jezus Christus moeten hun loyaliteit bewijzen, dat ze in volledige vrijheid voor YHWH en Zijn Zoon kiezen.

Als u als Christen onder invloed van de wereld nog slechte gewoontes hebt, verander dat dan meteen nu het nog kan. De tijd is kort, de nominatie van Christenen (het meten van de tempel – Op. 11:1) vindt nu plaats. (Zie hiervoor ook: [26. Gods geduld raakt op](#) – onderdeel; de twee getuigen). Laat u dus door uw Schepper louteren en corrigeren in deze dagen (Op. 3:19). Medechristenen, die struikelblokken opwerpen, zullen een beproeving vormen voor getrouwe Christenen en deze zullen getrouwen zelfs gaan haten:

(Romeinen 16:17) 17 En ik roep u ertoe op, broeders, hen in het oog te houden die onenigheden teweegbrengen en struikelblokken opwerpen tegen het onderricht dat u hebt ontvangen, en keer u van hen af.

(Mattheüs 24:10) 10 En dan zullen er velen struikelen en zij zullen elkaar overleveren en elkaar haten.

In latere tijden zullen sommige getrouwe Christenen afvallig worden door gewetenloze leugenaars te geloven:

(1 Timotheüs 4:1-2) 1 Maar de Geest zegt uitdrukkelijk dat in latere tijden sommigen afvallig zullen worden van het geloof en zich zullen wenden tot misleidende geesten en leringen van demonen, 2 door huichelarij van leugenaars, die hun eigen geweten als met een brandijzer hebben toegeschroeid.

Met de huidige afval – in onze dagen – zal ook de antichrist spoedig verschijnen

In de dagen van de apostelen is het tijdperk van de antichristen of tegenstanders van de Christus begonnen.

Binnenkort zal dus **de wetteloze** geopenbaard worden, DE antichrist of valse profeet:

(1 Johannes 2:18) 18 Kinderen, het is het laatste uur; en zoals u gehoord hebt dat de antichrist eraan komt, zijn er ook nu al veel antichristen gekomen, waaruit wij weten dat het het laatste uur is.

Zie voor de antichrist ook het [Boek: De Openbaring deel 5](#) - Patronen: De antichrist, handlanger van Satan en Christenvervolger:

*(Daniël 8:17, 23-25) 17 Toen zei hij tegen mij: Begrijp, mensenkind, dat het visioen betrekking heeft op de tijd van het einde....23 Aan het einde van hun koningschap, **wanneer de afvalligen de maat hebben volgemaakt, zal er een meedogenloze koning opstaan**, bedreven in slinkse streken. 24 Zijn kracht zal groot worden, maar niet door eigen kracht. Op wonderlijke wijze zal hij verderf aanrichten, het zal hem gelukken, hij zal het doen. Machtigen zal hij te gronde richten, ook het heilige volk. 25 Door zijn sluwheid zal hij het bedrog onder zijn hand doen slagen. Hij zal zich in zijn hart verheffen. In hun zorgeloze rust zal hij velen te gronde richten. Ja, tegen de Vorst der vorsten zal hij opstaan, maar zonder mensenhand zal hij gebroken worden.*

Het patroon van deze Christenvervolger, deze koning van de laatste en 7^e wereldmacht de VS, loopt door grote delen van de Schrift. Het patroon begint in Daniël en loopt door tot in het Nieuwe Testament in verschillende boeken. Antichrist is slechts een naam. Het gaat erom waar deze persoon voor staat.

Volgens zowel 'Strong's Concordance' als volgens 'Vine's Expository Dictionary' betekent antichrist 'tegen Christus' of 'in plaats van Christus', als vervanger.

En wie tegen de Christus is, is vanzelfsprekend ook een tegenstander van Zijn discipelen.

Na de afval komt dus de antichrist, de zoon van het verderf, die zich boven God verheft:

*(2Thessalonicenzen 2:3-4,8-9) 3 Laat niemand u op enigerlei wijze misleiden. Want die dag komt niet, **tenzij eerst de afval gekomen is** en de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard is, 4 de tegenstander, die zich ook verheft boven al wat God genoemd of als God vereerd wordt, zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als God voordoet....8 En dan zal de wetteloze geopenbaard worden. De Heere zal hem verteren door de Geest van Zijn mond en hem tenietdoen door de verschijning bij Zijn komst; 9 hem, wiens komst overeenkomstig de werking van de satan is,*

Jezus wordt in de Schrift afgebeeld als een Lam (Joh.1:29) en Satan als een draak (Op.12:9). De antichrist, de zoon van het verderf, blijkt de handlanger van Satan te zijn:

*(Openbaring 13:11) 11 En ik zag een ander beest opkomen uit de aarde, en het had twee hoorns, als die van het Lam, maar **het sprak als de draak.**
(Daniël 8:24) 24 Zijn (antichrist) kracht zal groot worden, **maar niet door eigen kracht.***

Christenen zijn in de Schrift gewaarschuwd voor een overname van de samenleving door een regering met wereldwijde invloed (wereldmacht - Daniël 8:23-24) met als koning de antichrist. De antichrist zal een (crypto-)Jood zijn en volgens de Joodse richtlijnen moet *hun* messias in de lijn van koning David zijn:

(Psalm 132:11) 11 De HEERE heeft David in waarheid gezworen, en Hij zal daar niet van afwijken: Eén van de vrucht van uw schoot zal Ik op uw troon zetten.

De eerder genoemde meedogenloze koning, een verachtelijk man, zal in de laatste dagen de gruwel van verwoesting – het merkteken – opstellen en daarmee Christenen vervolgen. Wie het merkteken van aanbedding niet accepteert, zal niets meer kunnen kopen of verkopen (Op. 13:17). De antichrist verheft zich boven al wat God genoemd wordt. Hij wil Gods schepping veranderen, laten knoeien met genetisch materiaal. Hij zal zich verheffen en als koning en als God in de geheel nieuwe tempel gaan zitten op de berg Moria (2Thess. 2:4). Deze nieuw tempel is al in voorbereiding om gebouwd te worden. Getrouwe Christenen zullen ‘deze persoon’ ervaren als een grote tegenstander, als een verschrikkelijke Christenvervolger met zijn Noachide wetten. (Zie voor uitleg over de 7 Noachide wetten: [3. Wat is waarheid?](#)) Onder invloed van Satan zal de Antichrist er geen enkel probleem hebben Christenen te offeren of heiligen te onthoofden vanwege het getuigenis over Jezus en om het Woord van God. Hij zal zich als een zeer grote tegenstander van het Christendom laten gelden:

*(Openbaring 20:4) 4 En ik zag tronen, en zij (de heiligen) gingen daarop zitten, en het oordeel werd hun gegeven. En ik zag de zielen van **hen die onthoofd waren** om het getuigenis van Jezus en om het Woord van God, en die het beest en zijn beeld niet hadden aanbeden, en die het merkteken niet ontvangen hadden op hun voorhoofd en op hun hand. En zij leefden en gingen als koningen regeren met Christus, duizend jaar lang.*

Opvallend is dat Paulus schrijft aan de Thessalonicenzen dat ze wel weten wat de antichrist tegenhoudt omdat hij hen, toen hij nog bij hen was, daarover heeft onderwezen. Onderstaande Schriftplaats is in onze ogen helaas niet correct vertaald:

(2 Thessalonicenzen 2:7) 7 Want het geheimenis van de wetteloosheid is al werkzaam. Alleen is er iemand die hem nu weerhoudt, totdat hij uit het midden verdwenen is.

Betere vertaling (2 Thessalonicenzen 2:3,6-8) 3 Laat niemand u op enigerlei wijze misleiden. Want die dag komt niet, tenzij eerst de afval gekomen is en de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard is.... 6 En u weet wat hem nu weerhoudt, opdat hij op zijn eigen tijd geopenbaard wordt. 7 Want het geheimenis van de wetteloosheid is al werkzaam. Alleen is er degene die het nu momenteel bedwingt totdat hij uit het midden komt om het te zijn. 8 En dan zal de wetteloze geopenbaard worden....

Er is niet een ander persoon die de Antichrist weerhoudt (2 Thess. 2:7b).

◀ 2 Thessalonians 2:7 ▶

2 Thessalonians 2 - Click for Chapter

3588 [e]	1063 [e]	3466 [e]	2235 [e]	1754 [e]	3588 [e]	458 [e]	3440 [e]	3588 [e]	2722 [e]	737 [e]	2193 [e]	1537 [e]	3319 [e]
to	gar	mysterion	ēdē	energeitai	tēs	anomias	monon	ho	katechōn	arti	heōs	ek	mesou
7 τὸ	γὰρ	μυστήριον	ἤδη	ἐνεργεῖται	τῆς	ἀνομίας	μόνον	ὁ	κατέχων	ἄρτι	ἕως	ἐκ	μέσου
The	for	mystery	already	is working	-	of lawlessness	only [there is]	the [one]	restraining [it]	at present	until	out of	[the] midst
Art-NNS	Conj	N-NNS	Adv	V-PIM-3S	Art-GFS	N-GFS	Adv	Art-NMS	V-PPA-NMS	Adv	Conj	Prep	Adj-GNS



‘genētai’ is een vervoeging van het werkwoord ‘ginomai’.

Strong's Concordance

ginomai: to come into being, to happen, to become

Definitie: tot stand komen, gebeuren / geschieden, worden

De dagen van stress en spanning zijn nu gekomen

De liefde in de wereld is al verkoeld tijdens corona en zal nog veel verder verkoelen:

(Mattheüs 24:12) 12 En doordat de wetteloosheid zal toenemen, zal de liefde van velen verkillen.

Wetteloosheid is de situatie waarin veel wetten niet in acht worden genomen.

Een groot aantal burgers neemt dan het heft in eigen hand. Onlusten, oproer, geweld.

Echter, verdeeldheid binnen uw kring van dierbaren zal misschien wel de moeilijkste

tegenstand vormen. Wanneer uw dierbaren niet meer willen spreken over het evangelie, het

niet meer willen aanhoren. Wanneer ze zich irriteren aan het evangelische gedachtegoed.

Familie bijeenkomsten zijn dan niet meer hartelijk, u zult teleurgesteld worden door uw eigen dierbaren. Degenen, waarvan u dat het minste had verwacht, die zal u kwetsen.

Totaal onverwacht zult u overrompeld worden. Het begint vaak met roddel en achterklap, achter de rug om over iemand spreken. Vervolgens het niet eren bij bepaalde gelegenheden, of geen respect en fatsoensnormen meer tonen:

(Mattheüs 10:35-38) 35 Want Ik ben gekomen om tweedracht te brengen tussen een man en zijn vader, en tussen een dochter en haar moeder, en tussen een schoondochter en haar schoonmoeder; 36 en iemands huisgenoten zullen zijn vijanden zijn. 37 Wie vader of moeder liefheeft boven Mij, is Mij niet waard; en wie zoon of dochter liefheeft boven Mij, is Mij niet waard. 38 En wie zijn kruis niet op zich neemt en Mij navolgt, is Mij niet waard.

(Lukas 21:16-19,51-53) 16 En u zult ook door ouders, broers, familieleden en vrienden overgeleverd worden, en zij zullen sommigen van u doden. 17 En u zult omwille van Mijn Naam door allen gehaat worden. 18 Maar er zal beslist geen haar van uw hoofd verloren gaan. 19 Door uw volharding zult u uw leven verkrijgen....51 Denkt u dat Ik gekomen ben om vrede te brengen op de aarde? Nee, zeg Ik u, maar eerder verdeeldheid. 52 Want van nu aan zullen er vijf in één huis verdeeld zijn, drie tegen twee en twee tegen drie. 53 Zij zullen tegen elkaar verdeeld zijn: vader tegen zoon, en zoon tegen vader, moeder tegen dochter, en dochter tegen moeder, schoonmoeder tegen haar schoondochter, en schoondochter tegen haar schoonmoeder.

De propaganda oorlog van leugens

Binnen Christelijke gezinnen zal dus er een polarisatie of verdeeldheid komen. Er is al grote wrijving ontstaan door jarenlang herhaalde woke propaganda, door hersenspoeling. Gevoelens van angst en hulpeloosheid worden 24/7 ingeprent door de MSM. De opstandige personen zullen bevangen zijn door wereldse denkbeelden. Door conditionering van de geest kiezen veel mensen partij in oorlog, seksuele diversiteit, in abortus, in klimaat, in vaccinaties, in energie. Ze zullen de seksuele degeneratie acceptabel vinden, zie ook het artikel: [Gods geduld raakt op](#). De mensheid raakt zeer verdeeld. Een voorbeeldje van deze propaganda leugen is: ‘Vaccineren, je doet het voor een ander’. De covid-19 injecties waren volgens [de uitspraak van Pfizer-directeur Janine Small](#), naar aanleiding van een vraag van Europarlementariër Rob Roos - okt. 2022, nooit getest op effectiviteit tegen transmissie van het coronavirus. De sfeer is dan wel gezet. En degenen die dit hele spel doorzien worden aangemerkt als wappies, extreem-rechts, of als nazi's. En als het niet anders meer kan worden deze personen gecensureerd of strafrechtelijk vervolgd. Velen blijven echter in het nut van de covid-injecties voor de volksgezondheid geloven. Ze geloven ook in klimaatverandering en in Artificial Intelligence als oplossing. Geven hun instemming met afbouw van landbouwbedrijven, en ook van de veestapel. Daarmee dreigen er voedseltekorten. Er ontstaat een verwijdering tussen ouders, kinderen en schoonkinderen om de evangelische standpunten. Deze stroom van propaganda zal nog veel meer toenemen, de verdeeldheid zal extreem worden. Christenen kunnen hier overstuur van raken en zo'n heftige confrontatie is ook niet meteen gezakt, het heeft gebed en tijd nodig:

(Efeze 4:26) 26 Word boos, maar zondig niet; laat de zon niet ondergaan over uw boosheid, 27 en geef de duivel geen plaats.

(1 Petrus 1:5-7) 5 U wordt immers door de kracht van God bewaakt door het geloof tot de zaligheid, die gereedligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. 6 Daarin verheugt u zich, ook al wordt u nu voor een korte tijd – als het nodig is – bedroefd door allerlei verzoeken, 7 opdat de beproeving van uw geloof – die van groter waarde is dan die van goud, dat vergaat en door het vuur beproefd wordt – mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid, bij de openbaring van Jezus Christus.

Denk steeds in zo'n heftige situatie aan wat Jezus ons als troost voorhield:

(Johannes 15:18-19) 18 Als de wereld u haat, weet dat zij Mij eerder dan u gehaat heeft. 19 Als u van de wereld zou zijn, zou de wereld het hare liefhebben, maar omdat u niet van de wereld bent, maar Ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat de wereld u.

Satan met zijn demonen zijn op de achtergrond echter de opstokers van verdeeldheid. Satan en zijn medestanders (kinderen van Satan) heb Ik overwonnen, zei Jezus:

(Johannes 16:32-33) 32....en toch ben Ik niet alleen, omdat de Vader bij Mij is. 33 Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat u in Mij vrede zult hebben. In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed: Ik heb de wereld overwonnen.

Satan, de grote tegenstander

Michaël en zijn engelen zullen oorlog voeren tegen de draak (Satan) en zijn engelen, en hun verblijfplaats zal in de hemel niet meer gevonden worden. Dan zal Satan woedend zijn en zal er op de aarde een wrede Christen-vervolging uitbreken (Op. 12:7-12).

Zoek niet de zonde bij een heftige tegenstand, maar ga vurig in gebed. Zoek God die u zeker

zal helpen, wees daarvan overtuigd. **Onze grootste tegenstanders, Satan en zijn demonen**, zijn verdorven geesten en geef hen geen ruimte nu de weëen een aanvang nemen:

(Efeze 6:12-18) 12 Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. 13 Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad, en na alles gedaan te hebben, stand kunt houden. 14 Houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid, en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid, 15 en de voeten geschoeid met bereidheid van het Evangelie van de vrede. 16 Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. 17 En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de Geest, dat is Gods Woord, 18 terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de Geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen.



Hoe overwon Jezus de tegenstand? Jezus ging in gebed, in afstemming met Zijn Vader. Ga dus net als Jezus vurig in gebed bij tegenstand met soortgelijke woorden; *'Satan jij zult mij niet overwinnen met tegenstand of door haat. Vader, bescherm mij tegen de wereldse immorele gedachten en begeerten die mijn tegenstanders omarmen'*.

Tot slot:

De eerste Christenen hebben destijds de wereld op zijn kop gezet met hun evangelisch getuigenis. Grote beroering ontstond door het goede nieuws te verspreiden en de discipelen namen toe. De laatste Christenen zullen dat opnieuw doen gedurende ongeveer zeven jaren. Het restant van 'verzegelde' heiligen zal opnieuw in talen spreken (Joël 2:28-31, Hand. 2:4) ondersteund door een grote schare Christenen. Het zal een wervelend wereldwijd getuigenis worden om nog zoveel mogelijk rechtvaardigen te vinden en te onderwijzen:

(Mattheüs 24:13-14) 13 Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. 14 En dit Evangelie van het Koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken; en dan zal het einde komen.